



Peperclip

**informatieblad van de OVG
28e jaargang nr. 3 • 12 mei 2019**

VAN DE REDACTIE

Het derde nummer van de Peperclip ligt voor u. Alweer de meimaand, na Pasen op weg naar Pinksteren... een nieuw begin lezen we in de informatie over de Pinksterviering.

Woensdag 9 april was de gemeenschapsavond in de Columnakerk, waar een aantal pepergangers zich hebben beziggehouden met het thema 'dienen' binnen de OVG.

Daar hoorden we over het 'stille' vrijwilligerswerk binnen onze gelederen. "Dat wisten we helemaal niet, leuk om van elkaar te horen", klonk het die avond.

Hierdoor geïnspireerd hebben wij als redactie het plan opgevat om jullie uit te nodigen in de Peperclip iets te vertellen over het vrijwilligerswerk waar je also mee bezig bent. We horen graag van je via peperclip@ovg-web.nl of je spreekt ons hierover aan in de Peper. We zullen je dan uitnodigen een bijdrage te leveren aan een nieuwe rubriek. Suggesties voor de naam zijn welkom.

Met lentegroet,

Corry Broersma, Hugo Boonstra en
Marjoke Brenninkmeijer



OVER KOMENDE VIERINGEN (1)

ZONDAG 19 MEI '19

Heel worden

Op 19 mei is de viering geïnspireerd door ons jaarlijks verblijf bij de broeders van Taizé. Niet alleen de bus vol leerlingen hebben daar de week van hun leven, ook wij de begeleiders kijken er naar uit, en achteraf vol voldoening op terug. Wát is dat toch? Zit het in de lucht? Hoe dan ook, wij (leerlingen én begeleiders) ervaren hier een week lang hoe het leven met elkaar in eenvoud waanzinnig rijk kan zijn.

Graag zien we jullie in een eenvoudige viering met veel Taizé liederen.

Jan Willem Lentelink, Paulus de Groot, Golda Kuipers, Mieke Thijsseling

ZONDAG 26 MEI '19

Het gebed

Onze Vader Uw naam worde geheiligd

'Uw naam worde geheiligd', dat is de titel van de viering op deze zondag. Deze titel roept het nodige bij ons op wat we graag met u delen: -Wat is er nodig om stil te staan, om bij het heilige te komen, en wat horen we dan? -De heilige naam is onuitsprekelijk: 'Ik ben die Ik ben, Ik zal er zijn' [Bijbel in de gewone taal: 'Ik ben er altijd'.] -De heiliging van de Naam betekent dat het warme woord 'Bondgenoot' werkelijkheid wordt; er ontstaat verbinding. -Als we de stilte/ ruimte laten voor God en het risico/ kans lopen dat we geraakt en geroepen worden om goede werken te doen, is dat dan alleen doodeng? Of fijn prikkelend eng? Mag je / kun je uit de naam 'Ik ben die ik ben, Ik zal er zijn' misschien ook het vertrouwen hebben dat je het niet alleen hoeft te doen, dat je een bondgenoot hebt?. Bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom! De overweging in deze viering wordt gehouden door Arjan Broers [publicist, theoloog, coach en programmamaker]

Froukje Zuiderveld en Rita Rouw.

OVER KOMENDE VIERINGEN (2)

ZONDAG 2 JUNI '19

Over het leven na ...

Op de zondag na Hemelvaart staan we stil bij de vraag hoe verder na het afscheid. Het is voorbij. Niet alleen voorbij de dood, maar ook voorbij aanwezig zijn in ons midden? Zo is de vraag. Maar wat is voorbij, en wat gaat dan door? Er heerst nog volop verwarring, en misschien ook wel ongelof. Over wat geweest is, wat gebeurd is, en wat nog komt. Daarmee staat de zondag na hemelvaart model voor heel het leven. En misschien ook wel voor de tijd waarin wij leven. We vieren als gelovige gemeente na 2000 jaar alsof we de loop der gebeurtenissen kennen en herkennen. Maar de werkelijkheid is dat niets is zoals we denken dat het was, en dat niets zal zijn zoals we nu hopen dat het zal zijn. We zijn op weg naar Pinksteren, naar het feest dat volgt op de dag van vandaag. Dan barst het leven echt los.... Maar eerst nog één keer staren naar een witte wolk. Alsof we leven in een totaal witte wereld. In de hoop dat we het ooit zullen zien, witter dan zichtbaar, wat was, wat is, en wat zal zijn.

Henk Bodewitz

ZONDAG 9 JUNI '19

Pinksteren - adem van nieuw begin

Pinksteren - wat vieren we dan? Peilingen onder 'gewone Nederlanders' stemmen niet erg feestelijk. Kerstfeest kunnen velen nog wel plaatsen (kindje in de kribbe). Pasen al veel minder (eieren en paashaas). Maar Pinksteren - wat vieren we dan? Wat vieren wij in de Peper, die 50e dag na Pasen? Bijbelse achtergronden maken veel duidelijk.

- In het Jodendom is Pinksteren - Sjavoet of Wekenfeest geheten - oorspronkelijk een oogstfeest. De joden vieren dat zij, na uittocht en woestijntijd, de vruchten mogen plukken van Beloofd Land. Nieuw begin. En zij gedenken de geboorte van Israël als volk: de Verbondssluiting met de EEUWIGE bij de berg Sinaï. Toen zij de Thora ontvingen, met de Tien levenbrengende Woorden. Ook toen een nieuw begin: 'Van toen af dragers

OVER KOMENDE VIERINGEN (3)

van een Visioen / leerden wij, dood na dood opnieuw geboren, / verlangen naar zijn Woord, en het te doen'.

- Voor christenen is Pinksteren het feest van de gave van de heilige Geest (Levensadem, Stormwind van God). Het geboortefeest van de Kerk, kun je zeggen. Ook hier een nieuw begin - want Jezus' leerlingen, traag en verward na het onvoorstelbare van Pasen, worden nu in beweging gezet: 'Na vijftig dagen kwam de ademstoot. / Vuurtongen stonden boven onze hoofden'.

Wij in de Peper vieren Pinksteren op de adem van o.a. Huub Oosterhuis' Pinksterlied "Naam uit het vuur", waaruit hier al enkele flarden (OVG koorbundel I.114). Veelkleurig lied, waarin tal van Pinkstermotieven stem krijgen: 'Adem van onbegonnen nieuw begin / heilige Stormwind, laat niet af, doorvuur ons. / Spreek moed volharding wijsheid vrede in'.

Moge de Levensadem van de EEUWIGE ook ons begeesteren.

Corry Broersma, Anna Yedema, Floris Sieffers en Ben Blonk (overweging)



OVER KOMENDE VIERINGEN (4)

ZONDAG 16 JUNI '19

*Heilige regels
De tien woorden*

De viering van 16 juni is de eerste viering van de serie Heilige Woorden en zal gaan over de 10 geboden. Leefregels die door God gegeven werden aan het volk Israël bij de berg Sinaï.

Geboden waar menigeen, vanwege het dwingende karakter, tot op vandaag slechte ervaringen en last mee heeft,

Er gebeurde nog al wat bij de Sinaï volgens bijgaande midrasj.

Toen Mozes na 40 dagen en 40 nachten terug kwam met de tafels waarop de geboden geschreven waren, zag hij dat de Israëlieten om het gouden kalf dansten.

Mozes werd zo kwaad dat hij de tafelen op de grond gooide.

Ze braken in stukken en wel op een zodanige manier dat alle stukken van de tafelen waarop geschreven stond: "Gij zult niet" aan de ene kant vielen.

Deze werden door de armen opgeraapt.

Ze zagen alleen de tekst "Gij zult".

De rijken namen de andere stukken en lazen: Doodslaan, echtbreken, stelen, valse getuigenis spreken, begeren enzovoort.

Daar handelden zij na tot op vandaag.

Tot zover de midrasj.

Maar hoe zijn deze 10 woorden, geboden eigenlijk bedoeld. Hebben we ze altijd wel goed gelezen? Zijn ze altijd wel goed aan ons uitgelegd?

Leggen ze de nadruk op beperken of op ruimte geven.

Wat zeggen de rabbijnen hier nu over?

Over deze en andere vragen willen we verder met jullie nadenken in deze viering.

Ale Bakker en Dick Westerkamp

OVER KOMENDE VIERINGEN (5)

ZONDAG 23 JUNI '19

Heilige plaatsen - De zee van Tiberias

In de serie Heilige plaatsen staat in deze viering de zee van Tiberias centraal. We lezen het verhaal van de storm op zee. Over Jezus die vredig slaapt, en over zijn vrienden die hun houvast kwijt raken tijdens de storm. Wanneer de angst hen in bezit neemt. Ze hebben niet voor niets ontzag voor de storm, want ze kennen de gevaren van de zee. Hoe kan zo'n gevaarlijke plaats een heilige plaats voor ons worden en zijn? We worden geconfronteerd met de houding van Jezus tegenover het gevaar. Hij spreekt zijn vrienden aan op hun geloof. En hij gaat hen voor met zijn houding tegenover gevaar en angst. Waardoor ruimte ontstaat voor rust en voor vrede. Ruth Peetoom is deze zondag in de Peper onze gast en zal dit evangelieverhaal met ons overwegen. En er zal een kind gedoopt worden. Dopen is door het water gaan, de angst voorbij. Zo wordt het deze zondag feest. Moge het zo zijn.

Namens de voorbereidingsgroep, Rita Rouw

ZONDAG 30 JUNI '19

Overstap

Zoals ieder jaar is er op deze zondag weer een overstapviering. Dit jaar nemen drie stoere knapen afscheid van de kinderviering en maken de 'barre' overtocht naar de jongeren. Wij gaan allen met ze mee op weg. Waar hun reis ook heen gaat, of die lang is of kort, wij als Pepergemeenschap gaan samen op weg. Want een ieder heeft wel overstapmomenten in zijn of haar leven.

Hoe doe je dat? En wie of wat heb je daarvoor nodig?

Als er wordt gedoopt beloven we als gemeenschap om de dopeling en zijn of haar ouders heen te staan. Maar die belofte reikt verder. Hij geldt voor een ieder op ons (Peper)pad. Hoe gaan we daar mee om in deze drukke tijd. We zien jullie graag op 30 juni.

Namens de voorbereidingsgroep Witske Bodewitz

OVER KOMENDE VIERINGEN (6)

ZONDAG 7 JULI '19

Tussen Hemel en Aarde

In de vieringenserie Tussen hemel en aarde hebben we voor deze zondag Lambert de Bont uitgenodigd. Hij is emeritus hoogleraar kaak- en mondchirurgie aan de RUG. Daarnaast is hij enkele jaren als woordvoerder actief geweest voor de Groninger Bodembeweging. Voor velen van ons is hij geen onbekende. Zijn maatschappelijke betrokkenheid is groot en vanuit die achtergrond houdt hij een overweging. Op dit moment van schrijven is de precieze thematiek van de viering nog niet bekend.
Rita Rouw, Pieta Ettema

ZONDAG 14 JULI '19

Zijn wij al faalvaardig?

"Wie overijld te werk gaat, maakt al snel een blunder" Spreuken 19:2

Op 14 juli begint de Peperzomer. Dit jaar is het overkoepelend thema van de zomervieringen "Ik faal, dus ik ben...". We kunnen de mens namelijk op veel verschillende manieren omschrijven: van rationele wezens, autonome individuen, tot groepsdieren, en voor al deze visies valt wel wat te zeggen, maar misschien worden we nog het meest gedefinieerd door ons eeuwig gestuntel. Deze zomer nemen we de tijd om voorzichtig voorbij de glanzende en gladde beelden te reiken die we elkaar en onszelf zo graag voorspiegelen. We gaan in plaats daarvan onze minder geslaagde momenten met elkaar delen: menselijk gestuntel, menselijke denkfouten en menselijke mislukkingen. Om samen te ontdekken waar het menselijk falen ons heenleidt. In juli is de vakantietijd begonnen. De meeste van ons gaan dan op reis. Onderweg naar een onbekende bestemming is het een stuk gemakkelijker om - ver van huis en veilige routines - zaken verkeerd in te schatten en domme fouten te maken. Hoewel die fouten op het moment zelf misschien vervelend zijn, zijn het vaak ook fouten waar op een later moment hartelijk om gelachen kan worden. Het kan namelijk ook heel bevrijdend zijn als dingen eens niet helemaal volgens de planning verlopen en je op een rare manier uit de bocht vliegt. Ook thuis kun je je op 'onbekend terrein' begeven, geleid door onjuiste verwachtingen, verkeerde inschattingen of denkfouten slaan we de plank soms goed mis.

Op deze eerste zondag in de reeks vieren we het onbedoeld doorbreken van verwachtingspatronen, vieren we de vrijheid van het fouten mogen maken, vieren we dat we er samen soms ontzettend naast zitten.

We nodigen jullie allemaal uit om deze zomer een of meer vieringen met ons te beleven. Wees welkom ...helemaal zoals je bent.

Namens de voorbereidingsgroep, Annemieke ter Brugge en Karin Heesen

BERICHT VAN PEPERGANGERS

JAZZ VESPER: “It’s a new day” and the Experience of Easter.

Zondagmiddag 28 april, na het feestgedruis van de Koningsfeesten is het weer rustig in de Stad. De podia zijn al weer afgebroken. Alleen een hele batterij wc’s staat nog in gelid op de Vismarkt. Hier en daar nog wat slierten Oranje. Op de terrassen zitten enkele Duitse toeristen, wat onwennig tussen de verkaterde gezichten van de weer bijkomende feestgangers. Duidelijk “The Day after the Night before”. Op het grote terras van de Kosterij zijn wij de enige gasten. Geen bediening te bespeuren en Géa gaat dus maar naar binnen om koffie te bestellen. In alle hier ongebruikelijke rust bereiden wij ons bij de koffie voor op ons tweede bezoek aan SCHOONHEID MET EEN ZIEL. Ditmaal een Jazz Vesper in de Martinikerk. Als we even later de kerk binnen gaan zien wij tot onze verbazing dat wij met nog twee mensen de enige bezoekers zijn in deze enorme kerkruimte, evengoed gevuld met een paar honderd stoelen. De mevrouw bij de ingang staat klaar met de liturgie en vraagt ons dringend toch vooral vooraan te gaan zitten. De musici, Susanne (zang), Klara (saxofoon en fluit), Joshua (gitaar) en Esat (contrabas), allen studenten van het Prins Claus Conservatorium, heten ons welkom met “How high the moon”. Dan komt pastor Tiemo in beige habijt voor het openings gebed van **“It’s a new day” and the experience of Easter**. Omkijkend zien we dat, verspreid over die honderden stoelen, er toch nog 8 mensen zijn aangeschoven. Voor ons als (enige) Pepergangers klinkt dan het **“Within our darkest night, you kindle the fire that never dies away”**, direct al zeer vertrouwd in onze oren. Wij zingen enthousiast mee maar kunnen met ons twaalven de immense ruimte niet vullen. De jonge musici vullen onze pogingen hiertoe met verve aan en dus klinkt het toch indrukwekkend tot hoog in de gewelven van de kerk. Dan een weldadige stilte in a Moment of Silence voor persoonlijke meditatie of gebed. Gevolgd door het lied **“Wade in the water”**, prachtig gezongen door Susanne. Hierna herneemt Tiemo het woord en leest uit Psalm 81: 1-16, muzikaal omlijst door de musici met **“Bless the Lord, my soul”** wat wij natuurlijk weer van harte meezingen. Tiemo houdt een korte reflectie op het zojuist gelezene en weer is er een moment van stilte gevolgd door een gezamenlijk gebed, waarbij wij in de tussenpozen **“Give us, Lord, a new heart”** zingen. Na nog een moment voor stil gebed klinkt dan ons gezamenlijk “The Lords Prayer”. Het vesper wordt afgesloten met het lied **“It’s a new day”** en staande ontvangen wij The Blessing. Terwijl Susanne, Klara, Joshua en Esat nog een laatste lied spelen en zingen, verlaten wij dankbaar de kerk. Een nieuwe en indrukwekkende ervaring rijker. Op **22 september 2019** is er weer een Jazz Vesper in de Martinikerk en wij hopen er weer bij te zijn, dan graag samen met veel van jullie Pepergangers. (Even in de agenda noteren !)

Herman Boiten

VAN HET BESTUUR (1)

=====

Terugblik op de Gemeenschapsavond

Op 10 april jl. was in de Columnakerk te Groningen onze jaarlijkse gemeenschapsavond. We kunnen terugkijken op een druk bezochte en inspirerende bijeenkomst.

Zoals gebruikelijk zijn eerst het financiële jaarverslag en de verslagen van de diverse groepen besproken en met dankzegging aan alle betrokkenen vastgesteld.

De avond kende daarna twee hoofdbestanddelen, een presentatie van de projectgroep Pepercomm over hun bevindingen en voorstellen en een gesprek over het onderwerp 'dienen'.

Pepercomm

Als vervolg op 'Toekomst van de Peper' heeft een projectgroep nagedacht hoe de communicatie en informatievoorziening te verbeteren. Op de Gemeenschapsavond zijn de voorstellen en ideeën toegelicht en besproken. Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 8 mei 2019 over de voorstellen besloten. In de volgende Peperclip gaan we u daarover preciezer informeren.

'Dienen'

Dit onderdeel startte met drie geweldig inspirerende pitches van Paul Steverink, Marjoke Brenninkmeijer/Corry Broersma en Annemieke Boomstra. Zij vertelden over wat ze zoal deden en waar hun drijfveren lagen. Verder lieten ze heel mooi zien hoeveel energie het geeft om maatschappelijk actief te zijn hoe waardevol en rijk dat kan zijn voor de ander en voor jezelf.

Vervolgens hebben we aan de hand van een discussievraag in groepjes met elkaar gesproken en zijn de resultaten uit de groepjes plenair teruggekoppeld.

Ben Hanewinkel vatte de discussie als volgt samen: laten we geen werkgroep instellen, laten we er geen structuur van maken. Laten we wel meer zichtbaar maken wat we zoal doen, niet in de vorm van etaleren maar in de vorm van waarderen.

VAN HET BESTUUR (2)

Verkoop Pepergasthuiskerk

Lefier heeft het Pepergasthuis (kerk en woningen) verkocht aan een commerciële partij. Het bestuur van de OVG had tegen deze verkoop bezwaar gemaakt bij de Autoriteit woningcorporatie, maar werd niet ontvankelijk verklaard. De gemeente Groningen heeft richting ons aangegeven bezwaar te zullen maken tegen de goedkeuring die het Ministerie had gegeven aan de verkoop. Dit bezwaar loopt nu.

Ondertussen neemt het verzet tegen en de onrust over de verkoop toe. Zowel de gemeente Groningen bij monde van de wethouder Roeland van der Schaaf, als ook het bestuur van de OVG met als woordvoerder Ben Hanewinkel, hebben de publiciteit gezocht. "Gemeente dwarsboomt verkoop Pepergasthuis" en "Pepergangers ook tegen verkoop Pepergasthuis", zo luidden de koppen van twee recente artikelen in het Dagblad van het Noorden. En "Onrust groeit rondom Pepergasthuis", zo kon je lezen en horen bij een bericht bij RTV Noord van 3 mei jl, waarin Ben Hanewinkel werd geïnterviewd.

Als de verkoop onverhoopt definitief mocht worden, dan is het nog geen gelopen race. Voor zover we nu weten, wil de nieuwe eigenaar aan het complex een woonbestemming geven. De gemeente Groningen heeft aangegeven daarmee niet akkoord te zullen gaan.

Roel Klopstra
Secretaris OVG

Peperclip in 2019

nr.4	inleverdatum	6 juli	verschijningsdatum	14 juli
nr.5	inleverdatum	7 september	verschijningsdatum	15 september
nr.6	inleverdatum	26 oktober	verschijningsdatum	3 november

VAN DE PASTORAATSGROEP

Pastoraat

Sinds enkele maanden maak ik deel uit van de Pastoraatsgroep. Langzaam aan begin ik er een beetje in te groeien. Bij een paar leden van de Pastorale kring heb ik wat voelsprietten uitgezet. Dit om tot een zorgvuldige afweging te komen, wat wijsheid is naar een paar leden van de Pepergasthuis gemeenschap. Soms is een sms'je, een kaartje, een telefoontje genoeg. In een ander geval sturen we de bloemengroet. Waar gewenst brengt een van ons een bezoekje. Daarbij overleggen we wie van ons het beste op bezoek kan gaan. Ik zie uit naar de gezamenlijke avond met de Pastorale kring om meer zicht te krijgen op de samenwerking. Zoals Herman laatst schreef: pastoraat zijn we met elkaar...dus als u iets weet, hoort waar het goed is aandacht aan te besteden laat het ons weten!

De laatste vergadering hebben we afscheid genomen van Witske Bodewitz en Marjan Fekkes welkom geheten. De suggesties voor de bloemengroet komen nu bij haar binnen. Soms heb je geen idee waar de bloemen die zondag heen kunnen. Op een ander moment heb je een lijst van namen. Niet ieder stelt een bloemengroet op prijs, want naast de bloemen levert dat ook vragen op waarom je ze krijgt en niet altijd wil je dat breed delen. In dat geval stuurt Marjan een kaartje. Weet dat alles goed wordt bijgehouden en dat op basis van prioriteit een warme groet van de Peper naar de mensen gaat.

Woensdag 12 juni komen de Pastoraatsgroep en de Pastorale Kring bijeen voor een training. Tjeerd Jongasma, psychiater/psychotherapeut zal op deze avond een inleiding houden. Als deelnemers kunnen we onderwerpen aandragen waar we ons graag in willen verdiepen of ervaringen over willen delen.

We hebben een eerst brainstorm gehad over de pastorale viering in oktober opdat we allen over ideeën kunnen nadenken en zo zal er de komende vergaderingen een goede viering ontstaan.

Namens de Pastoraatsgroep Hilda Scherphuis

HET HEEFT ZIJNE MAJESTEIT DE KONING

Lintje voor Roel

Op 26 april 2019 werd Roel van der Steen onder valse voorwendselen naar het stadhuis in Groningen gelokt. Te midden van familie, aanvragers en tientallen andere aanwezigen ontving hij uit handen van de burgemeester een Koninklijke onderscheiding: hij werd lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Roel doet naast zijn drukke baan veel vrijwilligerswerk. Zo was hij 25 jaar lang steun en toeverlaat in het bestuur van de badmintonclub in Beijum. Hij organiseert al heel lang (bijna) jaarlijks een 'bouwreis', waarbij een groep collega's met elkaar bouwt aan een school of ziekenhuis in Afrika of Azië. In de Peper wordt hier meestal voor gecollecteerd; alle bouwers zamelen geld in voor het bouwproject. En Roel is al jaren secretaris en zeer gewaardeerd lid van de werkgroep Einden der Aarde. We hebben van harte bijgedragen aan de voordracht, en zijn er trots op dat we (nog) een gedecoreerd lid in onze gelederen hebben.

Proficiat Roel

Werkgroep Einden der Aarde



PEPERPOËZIE

monoloog

vraag mij niet naar
mijn verlangen dat het weer dag wordt
weg van ongedeelde
dwalende angst veroorzakende gedachten

probeer niet te begrijpen
dat zelfs de vage sporen van een
Vertrouwen nauwelijks nog aanwezig zijn

stel mij geen vragen
of de vogels in alle vroegte ook getuige waren
bij de negen mede ter dood veroordeelden
en mijn executie

vraag mij wat ik zag
in de ogen van de soldaten
van het executiepeloton

probeer te begrijpen
waar mijn Vertrouwen vandaan kwam
bij het lezen van "Gott ist mit Uns "
op de koppelriemen van de soldaten

stel mij de vraag
angst verdwijnt in Vertrouwen
of
Vertrouwen verdraagt angst

thom oosterhof bij een litho van H.N. Werkman
4 mei 2019

Hendrik Nicolaas Werkman is geëxecuteerd in Bakkeveen op 10 april 1945
Groningen is bevrijd op 16 april 1945

EVENOVERDEJONGEREN

Even over de jongeren

Na de lunch/high tea die we in januari met elkaar hadden gemaakt troffen we elkaar 24 februari in de Peper. Op het programma stond een brainstorm over het thema van de Jongerenviering op 27 oktober en daaraan gekoppeld een activiteit waaruit niet te ontsnappen viel. Of toch wel?

In de koffiekamer werd een Escape spel gespeeld. Het was de bedoeling om zo snel mogelijk uit een virtuele verlaten boshut te ontsnappen door puzzels op te lossen en codes te breken. Nou, dat lukte echt niet zonder samenwerken, logisch nadenken en een grote dosis doorzettingsvermogen. Rode konen en opwinding tot gevolg.... Maar, uiteindelijk zijn we ontsnapt. Yes! De een is goed in dit, de ander in dat. Mooi om te zien dat iedereen betrokken was en op zijn of haar eigen manier een bijdrage kon leveren aan de ontsnapping. En wat een fijn gevoel ook, die vrijheid!

Op 31 maart hebben we onze gezamenlijke lunch genuttigd in het keukentje van de Peper. Jan de Jong was er helaas voor de laatste keer bij. Hij gaat na een jarenlange inzet stoppen bij de leiding van de Jongeren. We zullen hem missen! Het was trouwens wel heel lekker dat hij als toetje bij de lunch heerlijke appeltaart met slagroom had meegenomen. Na al dat lekkers hebben we met elkaar mogen genieten van een prachtige presentatie in zowel woord als beeld. Loes Scheeringa heeft ons namelijk verteld over haar reis naar Zuid Afrika van vorig jaar. Het was echt bijzonder inspirerend en iedereen hing aan haar lippen. Er waren na afloop de nodige vragen en een aantal jongeren kon niet wachten om ook zo'n mooie (levens)ervaring op te mogen doen.

Daarna hebben we even vooruitgeblikt op het kloosterweekend dat gepland staat voor 6 t/m 8 september aanstaande. We gaan, net als vorig jaar, naar Don Bosco in Apeldoorn. Dit leverde meteen enthousiaste- en blijde reacties op. Wij hebben er zin in, maar de jongeren minstens zo veel. Er zijn al plannen gemaakt en lijstjes met wat we zeker moeten doen. Leuk!

Op het programma voor de komende tijd staat nog een bijeenkomst in mei waarin we met Annemieke Terbrugge bezig gaan met de jongerenviering. En in juni gaan we nog een gezamenlijke seizoen afsluitende activiteit doen. En natuurlijk bereiden we ons al wat voor op de overstap van Jonathan, Dante en Tobias op 30 juni aanstaande. Dat belooft wat!

Vanuit de jongerengroep en mede namens de jongeren een hartelijke groet
Theo van Dijken en Marion Wijnstra

UIT HET OOG, NIET UIT HET HART (1)

Als Pepergemeenschap zijn we benieuwd hoe het de jongeren vergaat die vanuit de Peper de wereld intrekken. Ervaren zij nog verbinding met de tijd dat ze nog in de Peper rondliepen? Of speelt dat alles geen rol meer in hun leven. En hoe staan zij nu in de wereld? Wat hebben zij ons nog te zeggen?

Ik ben Jelte de Jong, 19 jaar en zit in het eerste jaar van mijn studie politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. In september van het afgelopen jaar ben ik vanuit Roden naar Amsterdam verhuisd en daar woon ik samen met mijn vader, die hier van maandag tot en met donderdag werkt. Ik geniet enorm van het leven en studeren op voor mij een hele nieuwe plek. De keuze om politicologie te gaan studeren heb ik gemaakt in het tussenjaar wat ik vorig jaar heb genomen, nadat ik geslaagd was voor mijn eindexamen in Groningen. Interesse voor politiek heb ik al lange tijd, maar pas toen ik de selectie voor de KLM Flight Academy niet gehaald heb, ben ik gaan nadenken over de studie politicologie. Ik weet nog niet of ik ooit iets met de studie ga doen, maar vind het erg leuk om met andere jongeren over allerlei maatschappelijke onderwerpen te praten en discussiëren.

De eerlijkheid gebiedt me te schrijven dat ik niet meer met grote regelmaat in Roden ben en dus de keren dat ik afgelopen tijd in de Peper ben geweest op twee handen te tellen zijn. Toch ben ik de Peper zeker niet vergeten. Precies dat wat mij aanspreekt in mijn studie, kan ik vinden als ik bij de vieringen ben in de Peper. Elke viering weer krijgt een voorbereidingsgroep het voor elkaar om rondom een thema een vraag op te werpen, waar je over na blijft denken. De combinatie van maatschappelijke onderwerpen en Bijbelteksten die samenkomen in een overweging, spreekt me erg aan.

We kwamen als gezin terecht bij de Pepergasthuiskerk vanuit de protestantse kerk. Al de eerste viering werden mijn broer en ik benaderd door Annemiek Werkman, die toen een van de begeleiders van de jongerengroep was. Het heeft niet lang geduurd voordat ik me volledig onderdeel voelde van de jongerengroep en heb daar naast veel gezelligheid ook gesprekken gevoerd, die ik niet met anderen zou kunnen gehad. Om jongeren betrokken te houden, is naast de gezelligheid en gesprekken ook muziek erg belangrijk, denk ik. Elke viering kon ik weer luisteren naar het mooie pianospel van Peter Rippen, maar ook binnen de jongerengroep was genoeg te zingen, spelen en luisteren. Een unieke combinatie van inspirerende onderdelen!

Tijdens mijn tussenjaar in Zuid-Amerika heb ik nogal wat Katholieke missen bijgewoond en ben daar de tradities en rituelen erg gaan waarderen.

Daarnaast hielpen deze momenten van rust om over werkelijk van alles na te denken. Naast de mooie dingen die ik aan het beleven was, gebruikte ik deze

UIT HET OOG, NIET UIT HET HART (2)

momenten ook om even aan thuis te denken. Vaker dan eens werden mijn herinneringen gevestigd op de Peper, als ik weer een bekende melodie hoorde, weliswaar met Spaanse tekst. Tijdens deze reis is de kerk als gebouw vrij letterlijk als plek van rust gaan dienen in drukke steden, maar ben ik ook gaan ervaren dat het geloof als gedachtegang een grote rust bevat, waar je altijd en overal terecht kunt.

Nu ik weer terug ben in het studieleven, ga ik niet vaak meer naar de kerk. De lege ruimtes in mijn agenda plan ik naast feestjes vooral vol met het bezoeken van klassieke concerten. Klassieke muziek bevat voor mij een vergelijkbare rust als die ik in de kerk vind, met als hoogtepunt de *Matthäus Passion*, waar ik niet genoeg van kan krijgen. Toch heeft het schrijven van dit stuk me weer aan het denken gezet om binnenkort weer een keer naar de Dominicuskerk in Amsterdam te gaan.

Ik haal in mijn leven veel geluk uit onder andere eindeloze gesprekken, muziek en feestjes, maar ik zie ook in mijn directe omgeving dat sommige mensen minder gemakkelijk tevreden kunnen zijn met hun leven. Een vast recept voor zingeving bestaat niet. Maar als ik het even kwijt ben is het geloof een goed basis om weer te starten. Wat je ook doet en meemaakt, je weet dat het geloof als een rots in het midden staat. Soms sta je er iets dichterbij, soms verder weg, maar je kunt er altijd weer op terugvallen.

De volgende keer dat ik weer bij een viering ben de in mooiste straat van Groningen weet ik dat ik weer omringd zal zijn door mensen die om elkaar geven, en dat is iets om naar uit te kijken!

Tot dan, Jelte

Peperkorrels

- Tegen de stroom ingaan is de enige manier om bij de bron te komen.
- Babyboomers: rock & rollater
- Hoop is als de zon: als je er alleen in geloofd wanneer je haar kunt zien kom je nooit de nacht door.
- Soms is de stille precies de luisteraar die je nodig hebt.
- God is een trui die de mens voor zichzelf heeft gebreid om te verhullen dat hij naakt is.
- Europese politiek: als we maar blijven stemmen, komt er dan op een dag echt mooie muziek?



CO(LUM)N

Onverzadigbaar...

Ik ben een extreem liefhebber van experimenteel ongepolijst ballet, van exceptionele moderne dans, van intense hedendaagse muziek, van onregelend theater: ik word geraakt door performers die hun ziel, hun leven uitschreeuwen, uitfluisteren, uitdansen, uitspelen. Passioneel. Ze sleuren me mee door duistere krochten, over schier onbegaanbare bergpaden, door bijna ondoordringbare wouden. Heerlijk!

Zo geven – ik was er twee keer bij, bij haar theatrale happening '*Mens!*' - de songs, beelden en performance van Friese eindertiger Wende (Snijders) een rauw inzicht in haar gevecht met de samenleving ("*Heb ik het graaien, naaien, onrust zaaien, isoleren, uitsluiten, slijmen, kruipen, lesjes leren, uitbuiten, pootje lichten, glijden, schuiven, liegen, dreigen, kraken, breken nodig om te winnen? Nee!*"), in haar innerlijke strijd als het gaat om de invulling van haar leven ("*Wat is mijn plan vandaag? Ik wil weten wat stap één is!*"), in haar levensangsten ("*Voor alles altijd bang geweest...!*") en levensdromen ("*Ik wil bergen verschuiven, stof verstuiven, bruggen bouwen, openvouwen, kleur bekennen, geven, laten falen, landen, beven, opstaan, blijven branden, blijven branden!*") en vooral haar zoektocht naar liefde ("*Dans voor de liefde door het licht...*", "*Is er iemand, zal er ooit nog iemand zijn? Hoe lang nog?*", "*Kan ik mijn jawoord geloven?*", "*Vrij mij, geloof in mij!*", "*Blijf bij mij!*")

Oer gevoelens worden losgeweekt. Ik zie mijn diepste ik uitgespeeld. Doodmoe, maar gezien en erkend, voldaan, rijker verlaat ik het theater. Inderdaad, theater is al lang niet meer de plek om een spelletje te zien spelen, het is vaak het leven zelf! En dat is de ervaring die ik opzoek. Ruim twintig keer in een seizoen. Onverzadigbaar.

Als ik op zondagochtend in de Peper zit, (toch dé plek om het leven te vieren, zin te ervaren) zoek ik diezelfde intensiteit, gepassioneertheid, beeldendheid als in theater op zijn best. Is de Peper het leven zelf? Soms. Want niet het hoge woord, maar de verbeelding raakt mij. Het beeld gaat direct het hart in. Dat is haar kracht. Dan vieren wij voor mij het leven. Om met Wende te spreken: "*Dans met hen die opstaan en weer opstaan, blijven opstaan*". Dat heb ik nodig. De lachende dansende kerk.

Maar ik ben natuurlijk niet de enige!

Cornelis

GEZICHTEN HEBBEN NAMEN

Vaak horen we: "bekend gezicht, naam onbekend". Wie zijn die andere Pepergangers? Regelmatig portretteren we er een paar.

Mijn naam is Gerrit Vennik, getrouwd met Pauline Bollen en sinds 2017 woonachtig in Vries. Geboren in Smilde uit een middenstandsgeslacht. Kerkelijk gezien kom ik uit een gemixt gezin (gereformeerd/hervormd). Mijn kerkelijke erfenis wordt vooral gekenmerkt door: niet streng in de leer, de preek staat centraal en kerkelijk zwerven. Mijn grootvader van vaders kant kerkte weliswaar binnen Smilde, maar ging zowel naar de hervormde kerk als naar de vrijgemaakte kerk. Mijn vader was gereformeerd en mijn moeder was hervormd. Mijn ouders gingen zowel naar de gereformeerde als naar de hervormde kerk. Als bleek dat de dominee (vooral vader) niet raakte dan gingen ze er (meestal) niet weer heen; immers 'als je er net zo uitkwam als dat je er inging dan kon je net zo goed thuisblijven', aldus vader. Vooral vader was onder meer fan van J.S.Hielema, J.Zelle (ja inderdaad die..), P. Hetebrij en M. Artzenius. Er werd zo flink wat afgereden binnen de 3 noordelijke provincies.



Deze erfenis heeft mij uiteindelijk ook in de Peper gebracht. De preek (overweging) stond een aantal jaren nog centraal, maar gaandeweg raakte ik meer en meer gecharmeerd door muziek, koor en zang. Geraakt zoals mijn vader dat bedoelde. Hoewel voor mij de Peper een uitstekende landingsplaats is zwerf ik nog steeds met enige regelmaat in de regio.

Mijn spiritualiteit is sterk veranderd. Wat me nu vooral raakt is mystiek (Ad de Keyser) en een mix van spiritualiteit en psychologie (Srikumar Rao). Het is vooral een verinnerlijkingproces met veel tussenstations en momenten met scherper zicht afgewisseld door momenten van het even niet meer precies kunnen raken / pakken. Op- of uitstappen is evenwel geen optie.

Mijn achtergrond is bedrijfseconomisch (HEAO-BE) en theologisch (PTFB en RUG). Jarenlang ervaar ik deze combinatie als een spagaat. Gelukkig kan ik nu aanmerkelijk beter omgaan met deze schijnbare tegenstelling.

Werkmatig hou ik toespraken bij begrafenissen en crematies, verzorg kerkdiensten binnen en buiten de provincie en oriënteer me op het werken als (extramuraal) geestelijk verzorger.

Mijn hobby's zijn vooral hardlopen, mountainbiken en skiën, orgel- djembé- en mondharmonica spelen. Tot slot lees ik graag en vooral filosofisch-ethische- en geschiedenisboeken; het afgelopen jaar heb ik volop genoten van de drie bekende boeken van Y.N. Harari. Niet alleen de inhoud, maar ook de voortreffelijke formuleringen en treffende vergelijkingen zijn opvallend en een plezier om te lezen. Allen toegewenst: spiritu(v)eel zinmakende en zinrijke jaren met een sterke cohesie.

PEPERFINANCIËN

Collecten 1^o kwartaal 2019

06-01-19	UMCG/ L Afman Winkeltje van Hannah	352,45
13-01-19	Friends of Young Bethlehem	434,65
20-01-19	Geen viering: zondag Oecumene	
27-01-19	Woongemeenschap De Wonne	427,90
03-02-19	Stichting Wheels4 Africa	283,69
10-02-19	SCOG Groningen naar Gambia	364,86
17-02-19	SCOG Groningen naar Gambia	259,42
24-02-19	Samburu Girls Foundation	356,60
03-03-19	Organisatie Justdiggitt	335,10
10-03-19	Vrienden van Makeni	307,53
17-03-19	Vrienden van Makeni	352,62
24-03-19	Epafras	378,97
31-03-19	Epafras	351,92

Bent u geïnteresseerd in de collecteopbrengsten en wilt u dit overzicht niet afwachten? Informeert u dan bij de penningmeester Cees Meinders. Bent u, of voelt u zich bijzonder betrokken bij een mogelijk collectiedoel: laat het ons weten via tel 050-5347742 of mail; a.meems@kpnmail.nl of gewoon mondeling natuurlijk.



De opbrengst van de deurcollecten: 1^o kwartaal 2019

januari	409,33
februari	594,40
maart	741,92

De collectegroep; Kees Sikkema, Albert Meems, Marijke van der Stichel

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN

Kerk en Kroeg

Bij het Schimmelpennick Huys in de Oosterstraat is het goed toeven, zeker als het mooi weer is. Dan zitten we daar heerlijk rustig in de tuin. Schuif aan voor een kop koffie en een gezellige ontmoeting met bekende en onbekende Pepergangers.

Wanneer? Zondag 19 mei, zondag 16 juni en zondag 7 juli kan het weer.

Na de viering verzamelen we bij de pomp, later aanschuiven kan ook! Van harte welkom!

Corrie van de Zee en Lida Weeda

Einden der Aarde

1° kwartaal 2019 Stadse Voedselbank Groningen

In het 1° kwartaal van 2019 mocht de Stadse Voedselbank via Pepergangers weer de nodige levensmiddelen ontvangen: o.a.

15 shampoo / 5 doucheschuim / 4 bodymilk / 4 zeep / 9 tandpasta / 15 macaroni / 12 saus voor macaroni/ 9 spaghetti/ 9 rijst/ 6 macaroni kr./ 1 mayonaise/ 4 maandverband/ 2 pak luiers/ een stuk kaas/ 3 enveloppes met DE punten/ 6 suiker/ 3 olijf/slaolie/ 6 blik vlees/ 5 tandpasta/ 12 zeep/ 4 zout/ 3 Quinoa/ 3 body crème/ 2 bloem/ 8 Alprodrank/ blik ananas/ 2 carvan cevitam/ 1 ice thee/ 2 hagelslag/ 9 tabletten chocolade en 2 zak paas eitjes.

Hartelijk dank daarvoor !

Voor wie het lastig is om steeds weer producten mee te nemen is het ook mogelijk om een periodiek overschrijving te doen naar de voedselbank dit kan al vanaf 50 eurocent per maand. De voedselbank koopt daarvan de levensmiddelen die ze nodig hebben, ook moeten er auto's blijven rijden om overgebleven voedsel van de supermarkten te halen. De machtigingen hiervoor liggen op het randje van de lambrisering boven de voedselkrat.

Roel v d Steen en Albert Meems namens de Einden der Aarde

VAN DE PEPERTUIN

Pepertuinders zoeken klussers voor de Pepertuin

Op de eerste dag van de lente zijn we uit onze winterslaap opgestaan. We zijn begonnen met plannen maken. Waar komen de courgettes, de bonen en de andijvie dit jaar in de tuin te staan? We zijn er, zoals altijd, in goede harmonie uitgekomen en hebben er weer zin in. Deze eerste weken hebben we vooral op de maandagmiddagen gewerkt aan het klaar maken van de zaaibedden. De rode bietjes, bijenmengsel (bloemen om bijen naar de tuin te lokken) en palmkool zijn gezaaid en de eerste pootuien zijn gepoot.



Dit jaar moeten we, vinden we, het schuurtje opknappen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Op de tuin is geen elektriciteit en we zijn opzoek naar accu-schuurmachines of *naar* iemand die ons een generator ter beschikking kan stellen. Wie kan ons helpen? Mensen die ons bij dit onderhoud aan het schuurtje kunnen helpen willen we van harte uitnodigen ons hierbij behulpzaam te zijn. Laten we eens onbekommerd streven naar het ideale: *het* zou ideaal zijn om er eens met meerdere mensen een paar dagen flink tegen aan te gaan. Maar iedereen heeft het al zo druk, dus meer realistisch, een dagdeel meedoen kan ook. Suggesties, over bijvoorbeeld milieuvriendelijke verven en lakken, zijn daarbij ook van harte welkom. Neem met één van ons (Marjoke Brenninkmeijer, Annemieke Boomstra, Rimmelt Scheringa of Kees Wierenga) contact op en we gaan samen de plannen uitvoeren. En vanzelfsprekend zorgen wij voor de nodige versnaperingen bij het klussen: koffie, thee, koek en op verzoek behoort zelfs een in de sloot gekoeld biertje tot de mogelijkheden. Maar een ding staat vast: na gedane arbeid ga je nooit zonder verse groente of fruit naar huis.

Namens de Pepertuinders, Rimmelt Scheringa

PEPERPOËZIE

LEVENSWERK

Woorden staan voor levenszaken
zijn en hebben is zo'n stel
zijn is leven, werken hebben
ten diepste weten wij het wel.

Eerst komt leven, en dan werken
vormen van beziend bestaan
't is dat wij het vaak niet merken
dat zij samen kunnen gaan.

Leven duurt een leven lang
werken lijkt slechts onderdeel
maar werk maken van het leven
blijft een deel van het geheel.

Werklast kan de levenslust verstoren
druk draait adem-kranen dicht
vrijheid van de lucht ontsnapt
duister raakt de horizon van 't licht.

Volg het pad naar eigen tuin
waar schone ranken groeien
waar elk de liefde voelen gaat
als nieuwe rozen openbloeien.

Het leven is gegeven
het werk is mensenwerk
zal altijd zijn gebleven
des mensen levenswerk.

Johan Vermeulen

PEPERINFO

=====
Redactie: Hugo Boonstra, Marjoke Brenninkmeijer, Corry Broersma
E-Mail: peperclip@ovg-web.nl
Internet: www.ovg-web.nl



Stichting O.V.G.

Iedere zondag is er een viering in de Pepergasthuiskerk om 10.30 uur.

Contactadres voor informatie over de vieringen:
Secretariaat OVG – Roel Klopstra - secretaris@ovg-web.nl

Financiële bijdrage OVG

Wilt u een bijdrage storten om de vieringen in de Pepergasthuiskerk te kunnen voortzetten? Het rekeningnummer is: NL03 RABO 0385 1260 85 / Stichting Oecumenische Vieringen Groningen / Winschoten – penningmeester@ovg-web.nl

Peperpraktisch

Ben je nieuw in de Peper of kom je al lang in de Peper en vind je het prettig dat je Pepergangers kunt benaderen of dat zij jou kunnen benaderen, meld je dan aan bij Peperpraktisch: adressen@ovg-web.nl. Dit is een databank met namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van Pepermensen. Incidenteel ontvang je berichten via de pepermail, bijvoorbeeld bij het overlijden van Pepergangers. Dit is ook het emailadres voor adreswijzigingen of het opvragen van een adressenlijst.

Pastoraatsgroep

De Peper heeft een pastoraatsgroep van vijf mensen. Voor een persoonlijk gesprek kunt u bij hen terecht. Zij bieden u een luisterend oor. Spreek gerust een van hen aan, als u er behoefte aan heeft om vertrouwelijk met iemand te praten. Misschien eenmalig, maar het kan ook vaker. Over gebeurtenissen die u bezighouden in uw leven. Over wat u na aan het hart ligt. Over uzelf. U kunt telefonisch contact opnemen of per e-mail. Meer informatie vindt u in de folder Pastoraat; deze ligt bij de uitgang of op www.ovg.nl



Marjan Fekkes



Herman Boiten



Wiebe Schoonhoven



Hilda Scherphuis



Linda Waanders

Presbyterium Wilt u een aanvraag doen voor doop, belijdenis, een rouw- of trouwdienst, neem dan contact op met het presbyterium via: Sietse Wijnstra, presbyterium@ovg-web.nl