



Peperclip

informatieblad van de OVG
29e jaargang nr. 1 • 26 januari 2020

VAN DE REDACTIE

Vanuit 'onze koffiekamer', de vroegere eetzaal van het Pepergasthuis (zie foto), kijken we met vertrouwen uit naar de toekomst maar vragen ons tegelijkertijd af : welke veranderingen komen dit jaar op ons af?

Als we naar buiten, de natuur in kijken, verbazen we ons over alle ongewone veranderingen: ongekend warme dagen voor de tijd van het jaar, uitlopende takjes en twijgjes, felgroene weilanden en overvloedig mos. En nog geen enkele vorstdag tot nu toe....

Binnen de Peper is de meest opvallende verandering de komende tijd de komst van de nieuwe theologisch medewerker, Nick Everts, met wie we op 2 februari gaan kennismaken. In deze Peperclip stelt hij zich aan u voor. De redactie wenst u veel leesplezier met dit eerste nummer van 2020.

Corry Broersma,
Hugo Boonstra en
Marjoke Brenninkmeijer



OVER KOMENDE VIERINGEN (1)

ZONDAG 2 FEBRUARI – MARIA LICHTMIS

De gave van Menswording: De ziel als levenskern

Dit is de tweede viering in de serie: Ontvangers van goddelijke kennis.

Veertig dagen voor Kerstmis begint de lichtjestijd met het eerste lichtfeest Sint Maarten (11 november) en veertig dagen na Kerstmis sluiten we de kersttijd af met het christelijk feest van Maria Lichtmis dat op 2 februari gevierd wordt. Dit is binnen de katholieke traditie ingevuld om kaarsen te wijden en een kaarsenprocessie te houden vóór de mis.

Het markeert het einde van de geboortetijd; maar ook nadert de winter zijn einde. Het is tijd om weer naar buiten te gaan, waar het verdorde weer tot leven komt. Het verhaal waarbij Jezus, zoals elk eerstgeboren joods jongetje, in de tempel wordt opgedragen aan God, hoort bij dit Lichtmis-feest. Echter Hanna en Simeon, die vertoefden in de tempel, zagen dat er iets bijzonders was met dit kind wat door Maria nog niet direct kon worden gevat. Binnen de viering zullen deze verschillende wendingen in dit spirituele verhaal worden benoemd.

Namens de voorbereidingsgroep, Mariëlle Thorbecke

ZONDAG 9 FEBRUARI

Aandacht en spiritualiteit in verwarring

‘De verwarde man’ is vaak in het nieuws, ofwel omdat hij onrust veroorzaakt in onze maatschappij en dat dat nu eens aangepakt moet worden, ofwel omdat we vinden dat er niet goed voor hem gezorgd wordt en zijn aanwezigheid op straat laat zien dat onze zorgstaat alleen maar verder afgebroken wordt. Maar voordat we ons afvragen hoe we op ‘de verwarde man’ moeten reageren, is van belang de vraag te stellen: wat wil de verwarring van deze mens ons eigenlijk vertellen? Wat zegt hij met zijn boosheid, zijn angst, zijn klacht? Wat zegt zijn vertwijfelde roep ons? Welk goddelijk appél gaat er uit van zijn stem? Dit zullen de bodemvragen zijn bij het lezen van het tekstgedeelte uit Mattheus 25: 31-46 met als leidende zin ‘Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op.’

Annemarie van der Vegt, pastor / geestelijk verzorger van de Open Hof

OVER KOMENDE VIERINGEN (2)

ZONDAG 16 FEBRUARI *70 maal 7*

Op deze zondag willen wij stilstaan bij 'vergeving'.

Allemaal hebben wij wel eens een ander gekwetst of is ons door een ander kwaad gedaan. Dat kan hard aankomen en voordat je er erg in hebt overschrijden we een grens, gaan we verharden en slaan we van verdriet en woede wild om ons heen. Soms zijn we in staat om met elkaar in gesprek te gaan. Dan spreken we over kwetsen, gekwetst worden, falen en misschien ook over spijt en vergeving. Onlangs verscheen in Trouw een inspirerend artikel over Vergeven waarin de Zuid-Afrikaanse Candice Mama vertelt over een persoonlijke ontmoeting met de moordenaar van haar vader. Zij is in staat hem te vergeven en kan daarmee zelf verder met haar leven.

Wij laten ons in deze viering inspireren door het antwoord van Jezus op de vraag van Petrus: "Heer, als een broeder mij iets misdoet, hoe vaak moet ik hem dan vergeven?" Tot zeven keer toe? Waarop Jezus antwoordde: "Nee, zeg ik je, niet tot zeven keer toe, maar tot zeventig maal zeven keer".

Namens de voorbereidingsgroep, Nanno Evenhuis

ZONDAG 23 FEBRUARI *Jezelf verliezen,..... en jezelf vinden...*

Bij 'jezelf verliezen' kun je aan iets positiefs denken: helemaal in iets opgaan, zodat je jezelf vergeet. Maar 'jezelf verliezen' kan ook betekenen: 'jezelf kwijt zijn'. Een grote leegte ervaren, en de angst en onzekerheid die dat oproept. Wat is dan goed? Hoe vind je jezelf terug? Sta je misschien voor een verandering, waarna je jezelf anders terugvindt?

Op deze laatste zondag voor de veertigdagen-of lijdenstijd staan we stil bij twee teksten. We buigen ons over Deut. 8: 2-6, waarin Mozes herinnert aan de veertig woestijnjaren. De tijd die het volk Israël nodig had om God, en zichzelf te leren kennen. Ook laten we ons inspireren door de gelijkenis van de verloren zoon in het Lucasevangelie. Een verhaal dat aan het denken zet over onze relatie tot God. Soms laten we de Eeuwige los. En daarmee iets wezenlijks van onszelf. Hoe vinden we Hem/Haar terug? Hoe laat Hij/Zij zich terug vinden? Welke sporen reikt de gelijkenis ons aan?

Weet je genodigd tot een reis, die niet terug voert, maar verder.....

Namens de voorbereidingsgroep, Marjits Euwema

OVER KOMENDE VIERINGEN (3)

ASWOENSDAGVIERING 26 FEBRUARI

Woensdag 26 februari is het Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd. Dan is er zoals gebruikelijk om 19.00 uur een viering in de Peper.

De palmtakjes die we vorig jaar met Palmpasen hebben gekregen, worden in deze viering ritueel verbrand, waarmee we, symbolisch, afscheid nemen van ons oude leven, om een nieuw en vruchtbaar leven mogelijk te maken.

We tekenen ons met de as als een zichtbaar teken van bezinning maar ook van hoop.

Zo kunnen we samen de 40 dagen ingaan op weg naar Pasen.

Op de voorafgaande zondagen 16 en 23 februari kunnen de oude palmtakjes in het daartoe bestemde verzamelmandje gedaan worden.

Iedereen is van harte uitgenodigd om samen met ons op 26 februari het begin van de veertigdagentijd te vieren.

Ale Bakker en Kees Sikkema

ZONDAG 1 MAART *De berg op*

In de eerste viering in de veertigdagentijd lezen we het verhaal van Mozes die geheel alleen de berg op gaat om God te ontmoeten en de 10 woorden te ontvangen. Met de 10 woorden ontvangt het volk wegwijzers hoe een nieuwe toekomst tegemoet te gaan in vrijheid. Wegwijzers die nodig zijn om een nieuwe weg te vinden in hun zoektocht naar beloofd land.

In commentaren van rabbijnen bij het exodus verhaal wordt gezegd dat het voor Mozes kenmerkend is geweest dat hij die dichtbij het volk staat ook dichtbij God staat. Zodat hij mag ontvangen wat hij heeft te geven.

Het evangelie naar Mattheus is gemodelleerd naar het exodus verhaal.

Mattheus schetst in zijn evangelie Jezus als de nieuwe Mozes die de weg wijst naar het rijk van God. Dat rijk van God krijgt haar dimensie? in de Bergrede van Jezus. Wegwijzers richting een nieuwe wereld. In heel het

evangelie is de berg een belangrijk motief met een diepe theologische lading

Zoeken ook wij in onze tijd naar wegwijzers voor een nieuwe toekomst voor onze aarde die zozeer in gevaar is? Durven ook wij in onze tijd nog de berg

op te gaan. Ons open te stellen voor dat innerlijke proces om nieuw inzicht te ontvangen. En waar kan dat gebeuren in onze tijd, dichtbij, veraf, soms zomaar?

Alette Florijn, Lida Weeda, Kees Sikkema, Henk Bodewitz

OVER KOMENDE VIERINGEN (4)

ZONDAG 8 MAART *Nooit meer zonder reisgenoot...*

Psalm 4 zingt: God maakt ruimte als ik klem zit.

In 1 Koningen 19 zit Elia klem. Hij heeft van God een bijna onmogelijke opdracht gekregen en hij ziet het niet meer zitten. Is God hem toch nabij? Uiteindelijk ervaart Elia God in de stilte. En na die ervaring kan hij weer verder op zijn reis door het leven. Nu niet meer zonder reisgenoot. Zou er voor ons ook zo'n reisgenoot zijn als we ons net zo voelen als Elia?

Gerard Swüste gaat in het verhaal van Elia op zoek naar een antwoord op die vraag.

ZONDAG 15 MAART *In de stilte kan ik horen....*

Op zondag 15 maart, de derde zondag van de veertigdagentijd, willen we het graag stil laten worden in en om ons heen.

Even geen stadslawaai, geen drukte ons heen.

Even de weldaad van de rust voelen in de hectiek van alle dag

Vandaag willen we de stilte tot spreken laten komen.

En wie weet komen we als herboren mensen weer naar buiten.

Wees allemaal welkom

over de drempel van het gewone in de stilte van 15 maart.

Namens de voorbereidingsgroep, Ale Bakker

ZONDAG 22 MAART...*Hoge bergen...*

Op deze vierde zondag in de veertigdagentijd denken we na over wat er gebeurt als we de hoogste bergen op gaan. Zekeren we ons voor die tocht? Welke risico's nemen we? Wat laten we achter ons? En bovenal wat overkomt ons op die tocht, welke ervaringen bepalen ons? Durven we loslaten?

Over die vragen denken we na in deze viering. We lezen uit Mattheüs 17 :

1- 8 het verhaal over de verheerlijking op de berg.

De overweging wordt verzorgd door Jolanda Tuma. Zij werkt als zelfstandig geestelijk verzorger en pastor voor het project Kerk in het Dorp en is dorpskerkambassadeur in Noord-Nederland. Informatie over haar is te vinden op haar website De Wiede Blik.

Rita Rouw en Pieta Ettema

PEPERPOËZIE

Het onderweg zijn met een witte wandelstok met zeven rode bandjes

daar lag ik dan
zijn derde oog
tussen het geuren fruit
van de marktkoopman
die hij had betaald
en mij had vergeten

een vreemde hand
had mij verplaatst
ik begon wat te mijmeren
over een gevolgd gesprek over

een onzichtbaar
onnoembaar onbekend
vermoeden
voorbij een weten van

plots werd ik opgepakt
verwisseling van de
vreemde naar de vertrouwde hand
hij had mij niet vergeten
we vervolgden samen onze weg

thom oosterhof
19 januari 2020

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (1)

Liedmiddag in de Martinikerk, zondag 26 januari 16.30 uur

Huub Oosterhuis in Groningen

Op 26 januari 2020 wordt de
uitgave **officieel gepresenteerd** tijdens
een concert van het [Koor voor Nieuwe
Nederlandse Religieuze Muziek](#) o.l.v.

Antoine Oomen in de Martinikerk te
Groningen. **Huub Oosterhuis** zal hierbij
aanwezig zijn, om voor te dragen en na
afloop te signeren.

Toegang tot het concert is gratis.

Reserveren is helaas niet mogelijk.

Aanvang is 16:30 en de deuren gaan open
om 16:00.



Huub Oosterhuis zal aanwezig zijn en spreken omdat zijn nieuwe dichtbundel 'Hij is van ver en dichtbij' wordt gepresenteerd. Bijzonder is nog dat deze dichtbundel ook een Groninger versie kent. Ook deze versie wordt gepresenteerd.

'HIJ IS VAN VER EN DICHTBIJ'
Veertien Psalmen en zes liederen
en
de presentatie van de
DICHTBUNDEL 'GRONINGEN'
in tweetalige versie Nederlands-Gronings

Toegang vrij
Collecte bij de uitgang www.schoonheidmeteenziel.nl

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (2)

Oproep

Het vieringenoverleg vraagt om medewerking voor twee vieringen in mei. Die vieringen zijn nog volledig blanco. Het gaat om 10 en 24 mei.

Het overkoepelende jaarthema is Betekenis geven en daarin past het dat we zoeken naar inspiratie om het leven zin te geven. De meimaand is Mariamaand en die zaken combinerend kiezen we voor twee vieringen over Maria. Er zijn vast wel Pepergangers die over dat thema willen meedenken en een viering gestalte willen geven.

We horen graag wie aan deze vieringen wil deelnemen.

Opgave kan bij Nanno of Pieta maar mag ook via de mail vo-secretaris@ovg-web.nl of via het witte boek dat iedere eerste zondag van de maand in de koffiekamer ligt.

We hopen op voldoende deelname.

Namens het VO-klein, Pieta Ettema

Viering op Weg Franciscus

Franciscus van Assisi (1181-1226), de stichter van de Franciscaanse kloosterorde, is nog altijd een tot de verbeelding sprekende figuur. Zijn spiritualiteit, zijn aandacht voor de schepping, zijn betrokkenheid op de armen: veel verhalen doen hierover de ronde. We willen ons verdiepen in het leven en de spiritualiteit van Franciscus en dat naar ons toehalen. Wat heeft Franciscus ons nu nog te zeggen?

Deze viering wordt voorbereid door leden van de Pepergasthuiskerk en de Immanuelkerk; de viering zal plaatsvinden in de Pepergasthuiskerk.

Eerste voorbereidingsavond: maandagavond 9 maart 2020, 20.00 u, Immanuelkerk.

De overige avonden zijn in onderling overleg.

Tijd en locatie: 20.00 u, Immanuelkerk (Overwinningsplein 1, Groningen)

Viering: 17 mei 2020 om 10.30 u in de Pepergasthuiskerk

Voorganger: Anita Akkerman

Coördinator en opgave: Ingrid Webbink, ingridwebbink@gmail.com

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (3)

Kabbala

Leerhuis *Joodse Mystiek [Kabbala]* op **woensdagavond 12 februari 2020** in de Columnakerk, aanvang 20.00 uur.

In de Peper is de titel van het jaarrooster 2020 'Betekenis geven'.

In ons zoeken naar betekenis, naar bezinning en diepgang in ons leven komen we uit bij een dimensie die onze werkelijkheid overstijgt. Dat betekent o.a. dat in de vieringen aspecten van mystiek en spiritualiteit aan de orde kunnen en zullen komen.

Daarom zal op deze avond professor Wout van Bekkum, hoogleraar Midden-Oosten studies aan de RUG, ons op een inleidende en toegankelijke manier onderhouden over het volgende onderwerp:



Mystieke traditie in het Jodendom: een publiek geheim

Dit is een unieke kans om kennis te maken met de Joodse mystiek of Kabbala die zowel op het Jodendom als het christendom grote invloed heeft [gehad].

Bedankt allemaal!

Op deze plaats wil ik iedereen heel erg bedanken voor alle hartverwarmende steunbetuigingen die ik vanuit de Pepergemeenschap heb ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. Het heeft mij ondersteund en bemoedigd en daar ben ik zeer dankbaar voor.

Ik ben nu thuis om te herstellen en dat neemt de nodige tijd in beslag. Tjitske en ik kijken vol vertrouwen vooruit en ik hoop over niet al te lange tijd weer aanwezig te kunnen zijn bij de vieringen.

Met vriendelijke groet,

Jurjen Hoekstra

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (4)

9 Maart start het Open College Leven en theologie van Dietrich Bonhoeffer

Inhoud van de cursus

Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan het leven



van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Toen in maart 1943 een aanslag op het leven van Hitler mislukte werd Bonhoeffer samen met Hans von Dohnanyi op 5 april gearresteerd. Na twee jaar gevangenschap en nauwelijks één maand vóór de capitulatie van Duitsland werd Bonhoeffer in het concentratiekamp Flossenbürg opgehangen.

Zijn brieven uit de gevangenis maken nog steeds diepe indruk. Het gedicht 'door goede machten trouw en stil omgeven' (Lied 511 in het nieuwe Liedboek) stuurde Bonhoeffer mee in de voorlaatste brief aan zijn ouders. In deze colleges volgen we zijn leven op de diverse plaatsen waar hij gestudeerd en gewerkt heeft en maken kennis met de belangrijkste thema's uit zijn theologie. Veel van wat Bonhoeffer schreef wordt nu pas begrepen en heeft een hoge mate van actualiteit. Tijdens de colleges bekijken we (bewegende) beelden en lezen we een aantal kernteksten om het nadenken over het werk van deze bijzondere man op gang te brengen.

Data: 9 maart, 23 maart, 6 april, 20 april

Aanvang: 19.30 uur in het Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen.

Kosten: € 40,- , (echt)paren betalen € 60,-

Opgave via het inschrijfformulier op de website: <https://www.tvg-groningen.nl>
of via mailadres: administratie@tvg-groningen.nl

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (5)

Lezing Trees van Montfoort:

Groene theologie, een nieuw christelijk geluid over duurzaamheid

Wil theologie relevant zijn in deze tijd, dan moet ze spreken over het klimaat, aldus Trees van Montfoort.

Trees van Montfoort is theoloog, onderzoeker, predikant en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid. In maart 2019 verscheen van haar hand *Groene theologie*.



Het christendom heeft enerzijds meegewerkt aan een mentaliteit die geleid heeft tot de hedendaagse overbelasting van de aarde door de mens centraal te stellen in de schepping.

Aan de andere kant is er veel in de Bijbel en in christelijke traditie dat een tegenwicht kan bieden tegen deze mentaliteit. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt Trees van Montfoort dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. In haar lezing neemt Trees van Montfoort ons mee naar een nieuw christelijk geluid over duurzaamheid.

Deze lezing wordt georganiseerd door de Pepergasthuis gemeenschap en de Protestantse gemeente Groningen-Zuid. Op zondagochtend 26 april 2020 gaat Trees van Montfoort voor in een viering in de Peper om 10.30 uur.

Datum: zaterdag 25 april 2020 Tijd: 15.00 uur – 17.00 uur.

Locatie: Immanuelkerk (Overwinningsplein 1, Groningen)

Voor meer informatie: Rita Rouw (home@ritarouw.nl) en Anita Akkerman (acakkerman1@gmail.com)

Bedankt

Op de zondag vóór Kerstmis werd ik verrast met het prachtige boeket uit de viering dat hier bezorgd werd. Heel hartelijk dank daarvoor. Nu ik niet meer in de kerk kan komen, is zulk een teken van meeleven en niet vergeten worden iets om heel dankbaar voor te zijn.

En dat ben ik/zijn wij dan ook! Nely (en Hans) Roldanus

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (6)

Koorgesprekken over Duurzaamheid en Medisch Handelen

In de komende maanden zijn er nog twee Koorgesprekken geprogrammeerd in het koor van de Dorpskerk in Haren. Ze vinden plaats op de zondagmiddagen 16 februari en 15 maart van 17.00-18.00 uur.

Op 16 februari gaat Jolly Kerkstra in gesprek met Han Fennema (CEO Gasunie). Het thema van dit gesprek in het kader van energietransitie en duurzaamheid is 'Staat publiek belang altijd voorop?'

Het gesprek op 15 maart gaat tussen hematoloog-oncoloog Prof.dr. Edo Vellenga en Henk Boomker en heeft de grenzen van het medisch handelen als onderwerp.

Het koorgesprek is een initiatief van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen, deel uitmakend van de Protestantse Geloofsgemeenschap van Haren. De toegang is gratis. Bij de uitgang kunt u een gift doen in de collecteschaal. U bent van harte welkom.

Voor alle Peperkinderen:

Pinokkio is in het Groninger Museum!

Na alle verhalen in de adventstijd kun je nu zien hoe de kunstenaar Alessandro Mendini, die ook het Groninger Museum zelf ontwierp, hem uitbeelde. De hele tentoonstelling is voor kinderen een belevenis. Zoveel verrassende kleuren en vormen zie je! Echt een aanrader.

Toen ik hier op twee januari op bezoek was zag ik trouwens ook heel veel kinderen en ik merkte dat zij de tentoonstelling heel erg leuk vonden.

Je kunt er nog tot begin mei naartoe. Doen!

Hartelijke groet van Job Hanegraaff



Kerk en Kroeg

U kunt ze alvast in uw agenda zetten: de nieuwe data voor Kerk en Kroeg: **9 februari en 8 maart**. Dan kunnen we elkaar weer uitgebreid ontmoeten in het Schimmelpenninck Huys aan de Oosterstraat: bijpraten en nader kennismaken met elkaar. Bent u er dan bij? Dat zou leuk zijn!

Corrie van de Zee en Lida Weeda.

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN (7)

Nieuwe themabrochure: Geloven voorbij grenzen

De Raad van Kerken publiceert enkele malen per jaar een themabrochure in hun reeks 'Bezinning'. Het gaat over actuele thema's waarvoor ook de kerken zich geplaatst zien. Zojuist verscheen no. 61 : GELOVEN VOORBIJ GRENZEN – over de kerkelijke betrokkenheid bij vluchtelingen en asielzoekers. Hans Roldanus heeft hoofdstuk 1: Theologische reflectie geschreven. Dit biedt 'een Bijbels-theologische reflectie op de betekenis van verschillende Schriftteksten voor de inzet voor vluchtelingen en het publieke discours over de asielproblematiek'. Andere hoofdstukken gaan over 'Christelijk-sociale ethiek' en 'Praktische gevolgen voor de Raad van Kerken'. Het initiatief om – opnieuw - met een bezinning en motivatie bij de kerken aan te kloppen is van de Werkgroep Vluchteling (van de Raad) gekomen, direct na de manifestatie t.g.v. 30 jaren INLIA in de zomer van 2018.

De brochure kost € 7.00 (inclusief portokosten) en is te bestellen bij Raad van Kerken in Nederland, Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort, e-mail : rvk@raadvankerken.nl

Een inblikexemplaar van de brochure heeft met kerst in de koffiekamer gelegen. Het is beschikbaar via de leden van de werkgroep Einden der Aarde: Betty de Groot, Roel van der Steen of Albert Meems.

Met vriendelijke groet,
Betty de Groot

Paaskaarsen 2020

Ook dit jaar kunnen er weer paaskaarsen worden besteld.

De laatste dag om te bestellen is 20 februari aanstaande. Als je in voorgaande jaren al paaskaarsen hebt besteld, dan krijg je automatisch bericht.

Mocht je dit keer ook belangstelling hebben, laat het me dan weten door een mailtje te sturen naar henk@boomker.INFO Ik houd je dan op de hoogte.

VAN HET BESTUUR

Kennismaking nieuwe theologisch medewerker Nick Everts

Zoals bekend is per 1 februari 2020 Nick Everts aangesteld als onze nieuwe theologisch medewerker. Wij gaan hem in de zondagsviering van 2 februari as aan de Pepergemeenschap voorstellen. Na afloop van de viering krijgt een ieder de gelegenheid Nick Everts de hand te schudden.

In dezelfde viering bedanken we Wil van den Broek voor al het werk dat ze de afgelopen periode heeft verzet. We nodigen iedereen graag uit hierbij aanwezig te zijn!

Gemeenschapsavond 2020

Onze gemeenschapsavond wordt gehouden op *22 april 2020* in de grote zaal van de Columnakerk te Groningen. Zoals gebruikelijk gaan we dan het verslag van het bestuur, de verslagen van de diverse groepen en een overzicht van de financiën bespreken. Als bestuur gaan we daarbij inzicht geven in het standpunt dat we als bestuur hebben ingenomen ten aanzien van de voorgenomen verkoop van het Pepergasthuis, de acties die zijn ondernomen en wat ons in het licht van de gebeurtenissen verder te doen staat. Verder komt ook de voortgang van de vernieuwing van onze communicatieactiviteiten aan de orde. Een definitief programma voor de gemeenschapsavond zijn we nu aan het uitwerken.

Bestuurssamenstelling

Jaap van 't Hul is per 1 januari 2020 aangetreden als penningmeester. Cees Meinders blijft voorlopig nog wel ondersteunen in de vorm van boekhoudkundige activiteiten.

Rita Rouw stopt per 1 juni 2020 als bestuurslid en als voorzitter van het Vieringenoverleg. Ben Hanewinkel stopt per 22 september 2020 als voorzitter van het bestuur.

Onze zoektocht naar nieuwe bestuursleden is inmiddels begonnen.

Ontwikkelingen verkoop van de Pepergasthuiskerk

Na de hoorzitting van 9 december jl. heeft op 24 december 2019 de Autoriteit Woningbouwcorporaties uitspraak gedaan. Onze bezwaren zijn jammer genoeg niet gehonoreerd. Dit onderwerp komt verder aan de orde tijdens de gemeenschapsavond van 22 april as. Mocht er actueel nieuws zijn, dan gaan we de Pepergangers apart per e-mail informeren.

Roel Klopstra Secretaris OVG

PEPERINFORMATIE & PEPERCOMMUNICATIE (1)

PeperInformatie & PeperCommunicatie

We schrijven 2017. De Peper leeft nog in de echo van het in oktober 2016 gevierde 25-jarig jubileum. Een feestelijke jubileumviering; een prachtjubileumboek 'Een feest om te vieren'; een fraai jubileumsymposium. Wie had dat bij de start in 1991 ooit gedacht? 25 jaar Peper, wekelijks vierend. Een godsgeschenk.

Jubileren is prachtig en belangrijk. Parallel zijn er - zeker bij een organisatie die voor 80% draait dankzij vrijwilligers - altijd toekomstvragen. Houden we dit, zo werkend, vol? Zijn er voldoende dragende mensen? Is er voldoende geld? Wat hebben we met het oog op de toekomst te doen om goed in te spelen op die toekomst?

Het OVG-bestuur vroeg vier Pepermensen – Henk Bodewitz, Bep Donner, Dineke Mol, Marieke Wichers – om advies. Zij overlegden, puzzelden, reflecteerden, zochten 'out-of-the-box' en schreven het Peper-Toekomstrapport, met tal van inspirerende aanbevelingen. Tijdens een OVG-gemeenschapsavond (2018) ontmoette dit rapport een breed draagvlak in de Pepergemeenschap.

Het rapport signaleerde, dat de Peper als, deels vergrijzende, organisatie het risico loopt te imploderen. Dat wil zeggen: druk met zichzelf; druk met overleven; in het begin liturgisch vierend vernieuwend, maar inmiddels niet meer.

Het rapport adviseerde: geloof in eigen kracht, gooi de deuren en ramen open, vertel breed naar buiten wie je bent en wat je doet, gebruik daarbij de middelen die daar anno nu 'digitaal' voor zijn. COMMUNICEER breed, naar binnen èn naar buiten.

Rapporten hebben, zeker in bestuursland, de eigenschap in onderste bureauladen te verdwijnen en te verstoffen. Gelukkig geldt dat niet voor het Peper-Toekomstrapport. Het OVG-bestuur organiseerde een projectgroep. Naam PeperComm. Werkopdracht: adviseer ons hoe de Peper beter naar binnen èn naar buiten kan COMMUNICEREN.

PEPERINFORMATIE & PEPERCOMMUNICATIE (2)

Pepergangers en Peperbezoekers ontvangen Peperinformatie langs verschillende wegen. Je kunt op elk gewenst moment de OVG-website bezoeken. Je ontvangt bij vieringbezoek de Zondagsbrief. Je kunt 7-wekelijks de Peperclip meenemen met info voor de (komende) 7 weken. Je ontvangt, als je ingeschreven bent als Peperbetrokkene, onregelmatig een Peper-intern-mail. Denk aan een overlijdensbericht of aan verkoopontwikkelingen van het Pepergasthuiscomplex.

Zo functioneert het, intern, de afgelopen 29 jaar. Tientallen redactieleden werkten mee aan deze vorm van Peper-informatie en Peper-communicatie. Chapeau!

PeperComm ziet communicatieve toekomstkansen. Het 'traditionele papieren-informatie-kanaal' bereikt alleen de 'toevallige' vieringbezoekers. Dat maakt de doelgroep helaas klein en beperkt. Anno 'digitaal nu' zijn er meer en aantrekkelijke mogelijkheden om over de Peper te communiceren. Dat gunnen we velen. Passend in de lijn van het PeperToekomstRapport: COMMUNICEER breed, intern èn extern.

We realiseren het ons niet elke dag, maar de Peper heeft de afgelopen 29 jaar stevig aan de weg getimmerd met vieringen, projecten, lieddagen, boekpresentaties, c.d.-opnames, vele gastoverwegers. Daarnaast heeft de Peper zich de afgelopen 29 jaar financieel ingezet voor en verbonden aan vele projecten.

Dat zijn samen de mensen met wie de OVG enerzijds geschiedenis maakte èn anderzijds toekomst kan bouwen. In communicatie-termen heet dat relatiebeheer. Het dagelijks beheren daarvan hoorde niet zo bij het denken van een 'kerk'bestuur. Het is inmiddels gelukkig onderdeel van het OVG-denken & doen.

Het afgelopen jaar werd de Peper onaangenaam verrast door de verkoopplannen van het Pepergasthuiscomplex. Ook daardoor werd de urgentie duidelijk dat je dan eigenlijk een communicatiemiddel nodig hebt, waarmee je mensen snel, adequaat en actueel kunt informeren en waarmee je mensen, zonodig, snel kunt mobiliseren.

PEPERINFORMATIE & PEPERCOMMUNICATIE (3)

Wat betekent dit? PeperComm werkt i.s.m. het OVG-bestuur richting vernieuwing en verbetering van de interne en externe communicatie. Dat betekent concreet een overgang naar digitale PeperInformatie, via een tweewekelijkse PeperNieuwsbrief. Zo willen we de Peperbetrokkenen en de externe Peperrelaties actueel informeren over de Pepervieringen en wat er verder gebeurt binnen de Peper.

Deze transitie vraagt tijd, geduld, afstemming, veel technische aanpassingen, financiële investeringen, gewenning, Peperbreed. Het Toekomstrapport en de voorstellen van PeperComm konden op genoeg draagvlak rekenen. Het is zaak dit draagvlak vast te houden. Het succes valt en staat immers met voldoende support en inzet vanuit de gemeenschap.

Je leest in de volgende Peperclip het vervolg.

Janneke Metselaar
OVG-portefeuille Communicatie

Aart Jan de Geus
OVG - PeperComm

PEPERCLIP 2020

nr.2	inleverdatum	14 maart	verschijningsdatum	22 maart
nr.3	inleverdatum	2 mei	verschijningsdatum	10 mei
nr.4	inleverdatum	4 juli	verschijningsdatum	12 juli

NIEUW IN DE PEPER

Onze nieuwe theologisch medewerker: Nick Everts

Wie zeggen de mensen dat ik ben? Deze klassieke vraag heb ik mezelf ook gesteld. Per februari begin ik in de OVG als theologisch medewerker en daarom kan ik me voorstellen dat veel mensen zich (nog) afvragen wie ik ben. Het is het privilege van de periode voordat je iets nieuws begint. Nog even geniet ik het voorrecht van onbekend zijn; om nog redelijk onopgemerkt binnen te kunnen druppelen. Ik ben namelijk één van de stille bewonderaars van wat de OVG probeert te zijn: een progressief-liturgische geloofsgemeenschap.

Als ik dan iets mag vrijgeven van wie ik ben, dan zou ik kunnen schrijven over de vrienden die ik heb. Immers, 'zeg mij wie je vrienden zijn dan zeg ik wie jij bent'. Stuk voor stuk zijn mijn vrienden mensen die niet helemaal passen in het standaard maatschappelijke plaatje. Het zijn mensen met wie ik het deel om passies na te jagen. Met de één gaat dat over letterlijk iets moois creëren. Klussen en renoveren. Met een ander geniet ik van speciaal bier en met nog iemand anders denk ik graag zakelijk mee. Het groepje studievriendinnen houdt me scherp en gemotiveerd om me met levensbeschouwing en zingeving bezig te houden.

Als geboren Drent hoor ik de vraag naar wie je bent echter als een vraag naar wie je voorgeslacht is en waar je woont. Ik ben één van de vier, geboren in Hollandscheveld. Zoon van een zorgzame moeder en een eerste generatie arbeider die het boerenleven niet koos. Daarvoor, althans aan vaders zijde, was mijn familie (vrij) boer. Ergens schuilt nog een link met de boerenopstand en boer Koekoek via de koude kant. Van moederszijde ben ik achterkleinzoon van een strenge dominee. Deze tak zorgt ervoor dat ik een klein beetje Fries bloed heb.

De context waarin ik opgroeide is te omschrijven als protestants-orthodoxe. Binnen deze context is wie je bent als persoon belangrijker dan wat je doet of hebt gedaan. Tenminste, zolang je binnen onuitgesproken kaders beweegt. Opvallend is dat hard werken meer gewaardeerd werd dan goed kunnen leren. Hoewel ik een fijne jeugd heb genoten en dankbaar ben voor die vormende periode, ben ik blij dat ik buiten de onuitgesproken kaders kwam.

NIEUW IN DE PEPER

Door de tienerzoektocht naar wie ik lief zou kunnen hebben en de wens om te gaan studeren, brak een nieuwe wereld voor me open. Veel van wat ik dacht te zijn, moest weer opnieuw uitgevonden worden. Ik leerde dat als mensen vragen wie je bent, je meestal hoort te zeggen wat je doet en hebt gedaan. In die periode plaatste ik God en kerk even in de kast om zo mezelf verder te ontdekken. Alleen liet God, of tenminste het zoeken naar het Overstijgende, mij niet los.

Inmiddels heb ik theologie en religiewetenschappen gestudeerd en ben ik gespecialiseerd als geestelijk verzorger. Ik werk als Monastiek Pionier bij Stadsklooster Groningen (8uur/week), renoveer met één van mijn vrienden een monumentale Oldambster boerderij in Oude Pekela en ga/ging voor bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Klazienaveen. Met de aanvulling van theologisch medewerker bij de Peper is dit een geheel waar ik trots en vrolijk over ben. Tegelijk moet ik toegeven dat ik dit vier jaar geleden niet had durven dromen.

Vroeger definieerden sommigen hun identiteit aan de hand van relaties tot anderen. Partner/ouder van...etc. Omdat mijn vriend Jasper ook af en toe mee naar de Peper zal gaan en wij parttime in Groningen gaan samenwonen bij het ingaan van mijn werkzaamheden, wil ik hier een enkele zin aan wagen. Jasper komt uit een vooruitstrevend Zuid-Nederlands katholiek nest, waardoor we samen voluit oecumenisch kunnen zijn. We hebben samen diverse geloofsgemeenschappen in Groningen bezocht. De Peper lijkt ons een ideale plek, waardoor we het leuk vinden om op de vraag wie we zijn voortaan ook: "Peperangers" te kunnen antwoorden.

Je merkt al: de vraag naar wie ik ben verandert steeds. Zo ook mijn antwoord. Ik probeer te reageren op wat mij toevalt. Ik ben daardoor niet meer wie ik was en weet ook niet precies wie ik in de toekomst zal zijn. Om te schetsen wie ik ben, heb ik daarom enkele aspecten genoemd. Toch wil ik daaraan nog iets toevoegen over mijn levensbeschouwelijke weg.

Via één van mijn vrienden kwam ik in mijn rebelse jaren in aanraking met het katholicisme. De geest van hen die doorgingen op de lijn van het tweede Vaticaans concilie sprak mij aan. Ik nam officieus peetouders aan en raakte getriggerd door dissidente stemmen op de grens van kerk en gemeenschap.

NIEUW IN DE PEPER

De kern bleek voor mij te liggen in de mystiek. Met Eckhardt begreep ik dat ik van diverse godsbeelden was bevrijd, maar dat daarachter of -in een bron lag die verder ging. Taal schiet daarbij dikwijls tekort.

Zo kon het gebeuren dat ik in de vrijzinnige en in de monastieke tradities een thuis vond. Een plek waar ruimte gemaakt wordt voor het onuitsprekelijke en waar tegelijk op een speelse manier met verhalen en tradities omgegaan mag worden. Het enige dat ik miste in de vrijzinnige hoek was een liturgie die aansloot bij wat men geloofde. En, ik miste de participatie van kerkgangers. Het proces om samen iets te maken geeft me simpelweg een positief gevoel.



Terug naar de vraag naar wie ik ben, zou ik de vraag daarom tot slot willen plaatsen binnen de context van geloofstraditie. Veel meer dan vragen naar wie ik ben, bevraagt de traditie me naar wie ik wil of mag zijn. Het is hoopvol en toekomstgericht. Wie ik ben plaats ik tegen de achtergrond waarvan ik droom: een rechtvaardige wereld vol levenszin en liefde. Als ik dit ideaal plaats naast wat ik hoop voor de Peper te kunnen betekenen, dan zie ik mezelf verder gaan in de lijn die anderen al hebben uitgezet. Ik zal me inzetten voor een open, progressief-liturgisch klimaat waar traditie en innovatie niet tegenover elkaar staan. Vanuit die droom hoop ik steeds te worden wie ik ben. Wie dat precies is, dat verken ik graag met jullie. Misschien ken je me al snel beter dan ik .

Nick

PS: ik werk voornamelijk op donderdag tot zondag in Groningen. Op de andere dagen zal ik minder frequent bereikbaar zijn.

PEPERFORUM

Nieuw(s) op onze website

De verkoop van het Pepergasthuis en onze kapel blijft actueel. Met de uitspraak van de Autoriteit Woningcorporaties is het eindstation nog niet bereikt. Nieuws over ontwikkelingen vindt u op onze website. Tot nu toe plaatsten wij deze nieuwsitems op de homepagina. Recentelijk hebben wij dit veranderd. Alle nieuws over ontwikkelingen vindt u voortaan onder Pepergasthuiskerk/Verkoop Peper. Chronologisch maar dan achterstevoren, het laatste nieuws staat bovenaan.

Dan nog iets over het Peper-Forum. Misschien bent u al nieuwsgierig geweest en hebt u het Forum bezocht. Er is helemaal niets aan te zien, er gebeurt gewoon niks.

Ja dat kan kloppen, want er is meer nodig om actief een bijdrage te leveren. U hebt namelijk een wachtwoord nodig om in het Forum komen. Gelukkig kunt u voor het Peper-Forum hetzelfde wachtwoord gebruiken als voor het inloggen op de website. Dan komt u in het Peper-Forum en dan? Waar kunt u het Forum voor gebruiken? Laat ik hier een eenvoudig voorbeeld geven.

Het gaat in dit voorbeeld over Jan X; een joviale man van 60 en betrokken lid van onze gemeenschap. Jan is onlangs geopereerd aan zijn knie. Hierdoor is hij tijdelijk wat minder mobiel. Normaal fietst Jan altijd naar de Peper. Maar nu, hoe komt Jan nu in de Peper? Wacht even: Jan heeft net in de Peperclip een artikeltje gelezen over een forum op de website. Hij gaat achter zijn computer zitten en met een paar klikken is hij op OVG-web.nl. Vervolgens klikt hij op 'Forum' en meteen verschijnt het scherm van het Peper-Forum. Jan kan nu lezen wat er in het Forum gebeurt. Niets bijzonders eigenlijk. Jan gaat met zijn cursor naar 'Inloggen' en voert zijn emailadres (=gebruikersnaam) en zijn wachtwoord in. Jan gaat weer naar 'Forum' en nu kan hij actief deelnemen aan het Peper-Forum. In het Forum kiest Jan voor 'Praktische Initiatieven'. Eén van de mogelijkheden: *autovervoer naar en van de kerk*. Jan pakt de koe meteen bij de horens. Hij maakt zijn vraag aan: *“Wie wil/kan mij op zondag met een auto naar de Peper brengen? Normaal doe ik dit fietsend, maar heb onlangs knieoperatie gehad. Alvast bedankt, Jan X, Aquamarijnstraat 64.”*

Ik weet niet of er al iemand op Jans vraag heeft gereageerd. Ik denk dat het vast wel goed komt. Dus: actief op het Peper-Forum, eerst even inloggen op de website!

Veel succes, Hans Tulp

PS: weet u wel dat u uw wachtwoord op uw computer kunt bewaren. U hoeft het niet steeds zelf te onthouden.

VAN DE PASTORAATSGROEP

OUD en NIEUW

2020

JONG en OUD

Met z'n allen zijn we hopelijk niet over de drempel van het nieuwe jaar gestruikeld en hebben we elkaar alle goeds voor deze nieuwe jaaretappe in het leven kunnen wensen. Met elkaar zijn we in ieder geval weer een kalenderjaar ouder.

Dat ouder worden, zeker voor de mensen die vallen in de groep vanaf 50/60+ nieuwe uitdagingen met zich meebrengt zal niemand ontkennen. Ook al is volgens velen 50 het nieuwe 30 en 70 het nieuwe 50.

Met deze kijk op ouder worden zie ik in de Peper steeds meer 30 plussers en 50 plussers om mij heen.

“Ach wat is oud , de duvel is oud”, zei mijn oma en relativeerde daarmee het begrip tot voor haar hanteerbare proporties. Ze verstond in ieder geval wel de kunst van het ouder worden, zonder dat in woorden te kunnen vatten.

Als Pastoraatsgroep hebben we elkaar in ieder geval eens de spiegel voor gehouden en gesproken over hoe wij zelf het ouder worden ervaren. Het ervaren van zowel positieve als negatieve veranderingen in het dagelijks leven.

Hier valt ongetwijfeld een redelijk lijstje van te maken als we het thema **DE OUDER WORDENDE MENS** binnen een grotere kring aan de orde zouden stellen. We kunnen ons daarbij tevens afvragen of dat mogelijk ook consequenties heeft voor het Pastoraat zoals dat nu handen en voeten krijgt in onze Pepergemeenschap.

Het jaar 2020 duurt nog lang, maar voor de zomer willen we dit onderwerp in breder verband zeker aan de orde stellen.

Namens de pastoraatsgroep,

Wiebe Schoonhoven



UIT HET OOG, NIET UIT HET HART (1)

Als Pepergemeenschap zijn we benieuwd hoe het de jongeren vergaat die vanuit de Peper de wereld intrekken. Ervaren zij nog verbinding met de tijd dat ze nog in de Peper rondliepen? Of speelt dat alles geen rol meer in hun leven. En hoe staan zij nu in de wereld? Wat hebben zij ons nog te zeggen?

Er zijn momenten die zo nu en dan weer naar boven komen en waar ik tevreden aan terug denk. Zoals die keer dat ik de overweging voor de Jongerenviering over 'Dankbaarheid' zou schrijven en houden. De avond te voren heb ik deze pas naar Annemiek opgestuurd, die had mij al twee keer gebeld of het wel goed zou komen. Pas na het uitspreken van de overweging die zondag, haalde ze weer gerust adem. Ja, ook tijdens mijn studie lever ik gerust opdrachten in de late uren in. Los van een enkele herkansing lever ik dan prima resultaat. Werken onder druk is wel mijn ding: de omgeving denkt dat ik toe werk naar een hartverzakking (soms voelt dat ook wel zo), maar ikzelf voel van binnen dat het wel losloopt. Leuk funfact: ook dit stuk schrijf ik op de uiterste inlevertermijn...

Maar wie ben ik dan? Ik ben Maaïke de Vries (21), dochter van Marijke van der Stigchel en zusje van Jordy de Vries (die ene jongen die voor het laatst ik weet niet hoe lang geleden in de kerk verscheen en inmiddels in Schotland heeft gewoond en nu in Canada studeert). In Utrecht studeer ik aan de Universiteit én Hogeschool op de opleiding Academisch Leerkracht. Momenteel zit ik in het laatste jaar waarin ik een afstudeerstage loop in het Speciaal Voortgezet Onderwijs cluster 3, ik geef les aan leerlingen van 15-20 jaar die opgroeien met een verstandelijke beperking en met stoornissen. Deze doelgroep boeit mij, ik ben het onderwijs in gegaan met de intentie 'iets bijdragen aan de maatschappij door leerlingen te helpen het uiterste uit zichzelf te halen en ze te leren wat écht nodig is.' Daarnaast schrijf ik druk aan mijn scriptie en volgen er nog wat opdrachten en een tentamen. Buiten mijn studie ben ik al jaren actief op (het gebied van) scouting en dansen. Verder beleef ik nog honderd andere dingen, maar dat is te veel om op te noemen. Het is leuker om terug te denken aan mijn tijd bij de Peper. Dat is een behoorlijk lange periode, ik ben gekomen als baby en pas na het eerste jaar van mijn studie gestopt als 'actief Peperlid.' Gelukkig zijn we na al die jaren nog steeds een leuke groep met sporadisch contact. Deze maand (december) heeft dat geresulteerd in een afspraak om SinterKerst & Nieuw te vieren. Terugkijkend op de Jongerengroep blijft mij vooral bij hoe diepgaand wij over dingen konden praten. Het voorbereiden van vieringen verliep niet chaotisch of oppervlakkig, met z'n allen kwamen we tot een hoger niveau en konden we

UIT HET OOG, NIET UIT HET HART (2)

over ieder willekeurig onderwerp de diepte in. Dat filosofische neem ik voor de rest van mijn leven mee: in plaats van dingen zomaar aan te nemen kan ik reflecteren op de waarde van iets. Ik hoop dan ook dat de huidige jongeren dit ook ervaren en met zich mee zullen dragen.

Wat betreft het geloof ben ik wat wetenschappelijker in het leven gaan staan. Als mensen mij vragen 'Geloof jij?' dan antwoord ik 'Jawel, maar ook weer niet.' Ik uit het sowieso niet actief, maar koppel soms wel gevoelens aan het geloven in God. Dat resulteert in het niet letterlijk nemen van de Bijbelse verhalen, maar wel de interpretatie ervan. De achterliggende gedachte spreekt mij namelijk nog wel aan. De wereld zou zoveel mooier zijn als we allemaal ergens in durven geloven.

Afsluitend wil ik iedereen in de Peper iets meegeven, wat ik ook noemde in mijn overweging over Dankbaarheid: dankbaar zijn is actief, het is een werkwoord. Heb besef van al het vanzelfsprekende waar we dankbaar voor kunnen zijn. Laten we samen de wereld een stukje dankbaarder maken.

Maaïke de Vries

Buitengewoon vriendelijk en oecumene

Op zondagmorgen 19 januari vierden we samen kerkzijn in de Nieuwe Kerk met verschillende genootschappen in Groningen.

Het thema van de viering was "Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons" naar Handelingen 28 vers 2. Ook de Peper had actief meegewerkt aan de voorbereiding van deze viering. Aan het eind ervan danste Mohamed Yusuf Boss. Hij beeldde de vlucht uit van zijn moeder met vijf kinderen uit Somalië, nu dertig jaar geleden.



Op de foto ds Evert Jan Veldman in gesprek met Mohamed Yusuf Boss, als inleiding bij diens performance.

CO(LUM)N

blijf van mijn bel af.....

Ik las onlangs:

Nee dank u.

Ik wil niks kopen.

Ik wil geen abonnement.

Ik bedank voor collectes.

Ik ben tevreden met mijn stroomleverancier.

Ik maak zelf mijn ramen schoon.

Ik wil niet over God praten.

Dus blijf van mijn bel af.

Graag een ruime financiële bijdrage voor de Peper. Die oproep plofte in mijn e-mail. En dan zeg ik natuurlijk niet direct: nee, dank u.

Want waarom word ik het hele jaar geplaagd door tientallen organisaties die smeken om geld? Zij zeggen: omdat het niet anders kan. Zonder dat bombardement komt er geen cent binnen en kunnen we niet anders dan ons goede doel laten stikken. Misschien is dat ook zo. En ik waardeer hun doelen regelmatig. Toch ben ik geïrriteerd. Ik kan wel zelf beslissen wat ik met mijn geld doe!? Van commerciële partijen en de overheid kan ik op dit terrein nog minder velen.

Waar zit mijn wrevel? In mijn schuldgevoel... Ik vind het moeilijk mensen – zeker als ze uit mijn buurt komen – zo maar weg te sturen. Zij doen het toch maar! Ikzelf zal niet langs de deuren gaan! Dus doneer ik een kleinigheid. Tegen mijn zin. Te laf om nee te zeggen.

De laatste tijd vecht ik me boven mijn schuldgevoelens uit. Ik kijk op het kaartje om zijn hals voor welke organisatie zij collecteert. En voordat hij aan een verhaal kan beginnen meld ik dat ik de organisatie ken van haar nieuwsbrief (wat vaak het geval is) en dat ik ze op mijn donatielijst van goede doelen heb staan (wat dan doorgaans ook klopt). Of ik ken de organisatie niet en zeg dat ik me beperk tot de keuzes van goede doelen die ik al heb gemaakt. En ik wens haar elders meer succes. Wel bot, hè!? Maar beter dan declameren dat ik aan de deur niet geef. Het wringt....

CO(LUM)N

Ook alle andere colporteurs wijs ik af. Ik weet wat ik aan energiebesparing doe, wat mij stroom of internet kost, hoeveel ik betaal aan premie voor zorg en bescherming van have en goed. Ik ben tevreden en blijf waar ik zit. Dan is het maar een tientje duurder. Het scheelt toch een hoop gedoe.

Over politiek en god wil ik aan de deur ook niet praten. Dat doe ik met mensen buiten het bekeringscircuit, mensen waar ik me mee verbonden voel of waarmee ik én de ander weer iets meer kunnen maken van ons leven, iets diepers kunnen ervaren. Natuurlijk: in mijn eigen bubbel (maar ik ken de vele andere opvattingen uit de krant en van de televisie). In dat contact is de bel immers overbodig. Je mag zo binnen komen.

En in die ambiance – zoals in de Peper – zeg ik ook financieel 'ja'. Vind ik mooi en vanzelfsprekend.

Cornelis

PEPERKORRELS

- God inspecteert je niet op medailles, oorkonden of diploma's maar op littekens
- Mensen zijn niet tegen jou, maar voor zichzelf.
- Bedenk voordat je gaat spreken of het een verbetering van de stilte is.
- Er is geen aangener val dan carnaval
- Maria Lichtmis: ondanks dat warme bed van naalden ruim ik de kerstboom toch maar op.
- Vrienden zijn zeldzame mensen, die vragen hoe het met je gaat en dan wachten op je antwoord.



GEZICHTEN HEBBEN NAMEN

Vaak horen we: “bekend gezicht, naam onbekend”. Wie zijn die andere Pepergangers? Regelmatig portretteren we er een paar.

Mijn meisjesnaam is Mirja Wark. Ik begon als fysiotherapeut en ben binnen de kortste keren via arbeidstherapeut uiteindelijk wever geworden. Na een leven met veel jaren buitenland zijn mijn man Ide en ik in 2011 in Finsterwolde neergestreken. De ruimte en de rust hier geven me de gelegenheid mij op mijn weefwerk en lesgeven te concentreren. Al ben ik 65, ik denk nog helemaal niet aan stoppen. Onze drie jongens hebben gelukkig hun levens in Nederland. Lezen, koken, zingen, sporten en wandelen en het verwerken van de oogst uit de tuin vullen mijn vrije uren.



In 1954 in Heerlen geboren groeide ik op in de snel moderniserende Katholieke kerk. Op school moest ik eerst nog de catechismus uit mijn hoofd leren. Een jaar later hoefde dat niet meer. In de HTP (hogeschool voor theologie en pastoraat) in onze stad nam ik deel aan een heel moderne vorm van geloofsbelijdenis. Met de komst van Gijssen werd al dat moois verboden. Dat was een geweldige teleurstelling. In de vele landen waar ik later woonde vond ik nooit aansluiting bij geloofsgroepen als ik dat probeerde. Het vinden van de Peper, anderhalf jaar geleden, was een heerlijke verrassing. Ik voel me helemaal thuis in de diensten en de gemeenschap. In mei zal ik voor het eerst meedoen aan de voorbereiding van een viering.

Mirja Wark.

VOEDSELBANK

Vasten en Voedselbank

In de 40dagen tijd, vanouds de vastentijd, vraagt de werkgroep Einden der Aarde aandacht voor de Voedselbank. We zijn bezig een mooie actie op te zetten. Let op de nadere mededeling in de zondagsbrief, en het bericht in de volgende Peperclip. Wordt vervolgd.

Namens Werkgroep Einden der Aarde,
Tjitske Hoekstra en Annemieke Boomstra **3° en 4° kwartaal 2019 Stadse**

Voedselbank Groningen

In het 3°en 4° kwartaal van 2019 mocht de Stadse Voedselbank via Pepergangsters weer de nodige levensmiddelen ontvangen: o.a.
2 pindakaas, 8 handzeep, 5 deodorant, tandenstokers, 3 dozen tandpasta, 3 pak penne, 14 koffie, 3 blik tonijn, 1 pasta saus, 4 shampoo, 17 frisdrank, 2 cornflakes, 2 boter, zonnebloemolie, ketchup, mayo, zout, olijven, kappertjes, marmelade, lunchmeat, 4 blikjes vis, 2 blik soep, blik perziken, pak rijst, 5 aardappel puree, 10 chocola, 19 thee, 2 suiker, doosje dadels, 2 sajoer pasta. 2 blik bonen, agenda 2020, 3 schriften, felicitatiepakket postcode loterij, en Nieuwjaarsrolletjes, DE punten waarvoor koffie kan worden besteld.

Hartelijk dank daarvoor !

Voor wie het lastig is om steeds weer producten mee te nemen is het ook mogelijk om een periodiek overschrijving te doen naar de voedselbank. Dit kan al vanaf 50 eurocent per maand. De voedselbank koopt daarvan de levensmiddelen die ze nodig hebben. Ook moeten er auto's blijven rijden om overgebleven voedsel van de supermarkten te halen. De machtigingen hiervoor liggen op het randje van de lambrisering boven de voedselkrat in de koffiekamer.

Roel v d Steen en Albert Meems namens de Einden der Aarde

PEPERFINANCIËN (1)

Collecten 3^e kwartaal 2019

07-07-19	Solidair Groningen en Drenthe	459,45
14-07-19	Humanitas Afd. Groningen-Stad	311,96
21-07-19	Humanitas Afd. Groningen-Stad	246,57
28-07-19	Voedselbank Kindervakantieweken	242,95
04-08-19	Voedselbank Kindervakantieweken	203,40
11-08-19	Voedselbank Kindervakantieweken	218,75
18-08-19	Voedselbank Kindervakantieweken	252,60
25-08-19	Voedselbank Kindervakantieweken	224,26
01-09-19	Atos Foundation Gift Schoolgebouw Rwanda	353,15
08-09-19	Atos Foundation Gift Schoolgebouw Rwanda	460,25
15-09-19	Overweeghuis Gron. vrouwen uit de prostitutie	248,52
22-09-19	Sivmo dialooggrp v Joodse & Palestijnse jongeren	289,80
29-09-19	Exodus N en O-Nederland opvang ex gedetineerden	308,10

Collecten 4^e kwartaal 2019

06-10-19	Stichting Toentje Voedseltuin v d Voedselbank	287,77
13-10-19	Stichting Toentje Voedseltuin v d Voedselbank	353,77
20-10-19	Samburu Girls Foundation	219,00
27-10-19	Free a Girl stoppen van kinderprostitutie	405,47
03-11-19	Stichting Gasthuis Groningen	480,47
10-11-19	Stichting Madelief	316,45
17-11-19	Kerk in Actie Help de kerk in Syrië	404,20
24-11-19	Vavir Juntos Project Juigalpa, Nicaragua	318,45
01-12-19	Stichting Bootvluchteling	472,45
08-12-19	Stichting Bootvluchteling	380,40
15-12-19	Stichting Bootvluchteling	528,15
22-12-19	Stichting Bootvluchteling	388,86
24-12-19	Stichting Bootvluchteling	713,07
25-12-19	Stichting Inlia	605,05

PEPERFINANCIËN (2)
=====

Bent u geïnteresseerd in de collecteopbrengsten en wilt u dit overzicht niet afwachten? Informeert u dan bij de penningmeester Jaap van 't Hul.
Bent u, of voelt u zich bijzonder betrokken bij een mogelijk collectiedoel: laat het ons weten via tel 06 36 552 312 of mail; a.meems@kpnmail.nl of gewoon mondeling natuurlijk.

De opbrengst van de deurcollecten:

**3° kwartaal 2019**

juli	518,10
augustus	357,50
september	661,23

4° kwartaal 2019

oktober	511,16
november	771,19
december	953,31

De collectegroep: Marijke van der Stigchel, Albert Meems en Kees Sikkema

Een andere penningmeester

Na meer dan zes jaar als bestuurslid van de OVG is Cees Meinders afgetreden als penningmeester.

In goed overleg met het bestuur blijft hij aan als boekhouder van de OVG.

Deze verandering geeft ook voor declaraties enige aanpassing.

Declaraties kunnen vanaf 1 januari verzonden worden naar:

J. van 't Hul, penningmeester OVG

Tussenkoelen 12

9753 KX Haren

hulja@home.nl of penningmeester@ovg-web.nl

PEPERPOËZIE

vergeefs

hoe vaak heb ik al gezegd
dat het er niet toe doet
of het nu weggaat of niet
ik doe toch wat ik doen moet

ik had het graag anders gewild
dat weet je al heel lang
ik heb me er bij neergelegd -
het wordt daar ook niet anders van

soms kijk ik uit naar anders leven
met lijn, structuur en horizon
ik zou mijn leven er voor geven
ik zou het doen als ik het kon

nu tracht ik stil te aanvaarden
dat het niet anders is dan zo -
is dat een vorm van meditatie
met berusting als ongezoekt cadeau?

*johan vermeulen
januari 2020*

PEPERINFO

=====
Redactie: Hugo Boonstra, Marjoke Brenninkmeijer, Corry Broersma
E-Mail: peperclip@ovg-web.nl
Internet: www.ovg-web.nl



Stichting O.V.G.

Iedere zondag is er een viering in de Pepergasthuiskerk om 10.30 uur.

Contactadres voor informatie over de vieringen:

Secretariaat OVG – Roel Klopstra - secretaris@ovg-web.nl

Financiële bijdrage OVG

Wilt u een bijdrage storten om de vieringen in de Pepergasthuiskerk te kunnen voortzetten? Het rekeningnummer is: NL03 RABO 0385 1260 85 /

Stichting Oecumenische Vieringen Groningen – pennyngmeester@ovg-web.nl

Peperpraktisch

Ben je nieuw in de Peper of kom je al lang in de Peper en vind je het prettig dat je Pepergangers kunt benaderen of dat zij jou kunnen benaderen, meld je dan aan bij Peperpraktisch: adressen@ovg-web.nl. Dit is een databank met namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van Pepermensen. Incidenteel ontvang je berichten via de pepermail, bijvoorbeeld bij het overlijden van Pepergangers. Dit is ook het emailadres voor adreswijzigingen of het opvragen van een adressenlijst.

Pastoraatsgroep

De Peper heeft een pastoraatsgroep van vijf mensen. Voor een persoonlijk gesprek kunt u bij hen terecht. Zij bieden u een luisterend oor. Spreek gerust een van hen aan, als u er behoefte aan heeft om vertrouwelijk met iemand te praten. Misschien eenmalig, maar het kan ook vaker. Over gebeurtenissen die u bezighouden in uw leven. Over wat u na aan het hart ligt. Over uzelf. U kunt telefonisch contact opnemen of per e-mail. Meer informatie vindt u in de folder Pastoraat; deze ligt bij de uitgang of op www.ovg.nl



Marjan Fekkes



Herman Boiten



Wiebe Schoonhoven



Hilda Scherphuis



Linda Waanders

Presbyterium Wilt u een aanvraag doen voor doop, belijdenis, een rouw- of trouwdienst, neem dan contact op met het presbyterium: presbyterium@ovg-web.nl