

Gedicht

Dertig slagen klinken
als bij herinnering de jaren tellen
Voor ieder één;
één slag per jaar
een slag voor iedereen.

Het uur en de minuut door de helft
van tweeën één

Wat is een halve minuut,
wat is een halfuur op het klokwerk van de Eeuwige?

In welke richting wijst ons de wijzerplaat?

De tijd tikt,
nog geen vijf voor twaalf.
Slechts dertig slagen:
één slag per jaar
een slag voor iedereen.

Een mens zou nog maar net beginnen,
net oud genoeg om verantwoordelijkheid te dragen.

Zou het zo onvergelijkbaar,
zo anders voor onze geloofsgemeenschap zijn?

Dat de beste tijd nog voor ons ligt?

Dertig slagen klinken
als toekomstmuziek vanuit het verleden.
Voor ieder één;
één slag per jaar

een slag voor iedereen.

Halverwege verleden en toekomst
van tweeën één

Zou het klokslags samen kunnen klinken
met wat was, wat is
en wat komen zal.

3-10-2021

Nick Everts